

# Logg från Älva

---

Datum: 22/4/2019

Elevloggare: Felix Borgudd och Melker Hällström

Personalloggare: Mona Svensson

Position: Jersey

Segelsättning: Ingen

Fart: - Ingen

Kurs: - Ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: 24/4

Planerat datum för att segla vidare: 23/4

Väder: Molnigt med risk för regn

## Elevlogg:

Godkväll kära marina kompanjoner!

Idag så har vi haft halvtidsredovisning och två nya lärare har mönstrat på då två andra har lämnat oss. Efter de ansträngande skoluppgifterna så drog vi ut på en efterlängtd "Sea bed walk" där vi såg diverse marina djur och smakade lite tång, salta lite sallad där hemma så har ni ungefär samma smak. Efter vår lärorika "Sea bed walk" anordnade vår kära mentor och vår engelsklärare en buggtävling! Vi fick öva lite med varandra innan tävlingen. Vilket var så otroligt roligt. Det följdes upp av en utslagningstävling med en speciell gäst som domare. Vars namn jag inte kommer ihåg. Imorgon bär resan av mot nästa destination Cherbourg i Frankrike, med vind i seglen och solen som skiner på Älva så glider vi fram genom vattnet. Au revoir!

## Personallogg:

Hej i natten...

Mona vid datorn denna sena kväll. Tillbaka på Älva tillsammans med mentor Ylva för att avlösa Zainab och Martin. Så himla roligt att träffa klassen igen!

För er som ev. inte vet har jag klassen i engelska och privatjuridik när vi är på torra land. Men idag blev det promenad på havsbotten med marinbiologitema. Med våra guider Trudie och Derek som kunniga ciceroner fick vi veta allt om ostronodling och två timmars traskande ut till Seymore Tower som byggdes på 1700-talet för att försvara Jersey mot diverse fiender (mest Franska).

Men innan fick alla chansen att smaka ostron – med varierad förtjusning så rätt många ostron bytte ägare... Men jag tror faktiskt alla provade minst ett! Kul var det i alla fall!

Vi hade dessutom en gäst med oss – Saboohi Famili, Director Young people, Further Education, Higher Education and Skills, Government of Jersey (gav upp att försöka översätta den titeln...).

Väldigt intressanta diskussioner och idéer om ev. framtida samarbete!

Trudie, Derek och Saboohi var sedan inbjudna till Älva att äta middag med oss. Våldigt trevligt och de tyckte alla tre att våra elever var fantastiska och med om ett otroligt äventyr! Sen fick de ju beskåda en mycket livlig buggtävling på däck också 😊 Crazy people those Swedes!

Kaffe o kaka avrundade kvällen och sen har eleverna tittat på Game of Thrones. Imorgon vid 9-tiden kastar vi loss och vänder fören mot Cherbourg – det ska bli riktigt roligt! Kanske en franskalektion till frukost...? Vi får se – nu är det i alla fall dags att koja!

Natti Natti!

