

Logg från Älva

Datum: 15 April 2019

Elevloggare: Linnéa Forslund, Linnea Berneryd

Personalloggare: Lättmatros Alva

Position: Cardiff

Beräknad ankomst till nästa hamn: Torsdag den 18 April

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag den 16 April

Väder: Soligt men kallt och blåsigt

Elevlogg:

Hej alla där hemma!

Cardiff är en super-stad, fina vyer, bra shopping och trevligt folk. Mycket pengar har spenderats i köpcentrumet och inte minst på Shake Shack där vi avnjöt en god lunch. Dubbelburgaren fick 5/5 av Emil och Jacob. Såklart fortsätter vi med seglingsprojektet och det rullar på som det ska. Däremot är inte så många i varken Cardiff eller Waterford så båt intresserade vilket gjort att min grupp (Linnéa F) har fått det lite kämpigt med kvantitativa undersökningarna, men vi kämpar på.

Idag har vi vart på studiebesök hos NetWest Accelerator. Mycket intressant besök som handlade väldigt mycket om kreativ business. Väldigt bra föreläsare med bra och intressant information, inte minst om staden Cardiff. Därför tänkte vi berätta lite fakta vi fick lära oss idag:

1: Den första 1 miljon pounds check lämnades in i staden.

2: I Cardiff ÄLSKAR man rugby

3: Många BBC program (inte minst DR. Who) spelas in i staden

4: Staden innehåller ungefär 300 000 invånare

5 (som vi kom på själva): Det tar en jäkla tid att springa från köpcentret till hamnen, blev värsta träningspasset, Fe18, be prepared 😊

Cardiff som stad är väldigt fin och trevligt och vi skulle gärna stanna här några dagar till men tyvärr åker vi imorgon kväll till Fowey och ytterligare en natt på havet (utan höga vågor får vi hoppas). Men de blir en dag närmare Brugge och hemgång (Ja några längtar lite hem).

Ha en fin kväll// Linnéa & Linnea med alla på fartyget.

Personallogg:

Hejsan alla där hemma!

Idag är det jag, Alva, som skriver. Jag jobbar som lättmatros ombord den här resan och har jobbat lite av och från under ett år tillbaka. Var ombord senast i februari. Jag gick i skolan och läste Marinbiologi linjen och tog studenten för två år sen!

Klassen var borta under förmiddagen och vi i besättningen arbetade på som vanligt. Jag och vår Catarina var in till stan och provianterade mat till båten. Många kassar blev det! Eleverna kom tillbaka efter lunch och då körde vi igång med Rent Skepp! En rejäl städning behövdes efter dygnet ute till sjöss, definitivt att få bort allt salt från båten. Dem var riktigt duktiga och nu är det skinande rent här ombord!

Till middag fick vi en god räkpasta och nu blir det filmmys som vanligt!

Skepp o' hoj,

Alva



Nu har vi vatten!



Wales' flag and Wales St David's cross





