

Logg från Älva

Datum: 2019-05-01

Elevloggare: Martina Olson och Antonie Bjuhr Lindberg

Personalloggare: Mona Svensson

Position: Belgien, Brügge

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Stockholm, Arlanda. Söndag 21:50

Väder: Växlande molnighet och sol

Elevlogg:

Hej allesammans! Nu är det dags för ännu en logg!

Nu har vi lagt till vid Brügge så det här var sista gången som FE17 seglade med Älva ute på havet☺

Detta betyder att storstädningen är på ingång men för att effektivisera den så har vi redan påbörjat den genom att spendera hela dagen med att inventera maten ombord samt utföra en hederlig "rent skepp" för sista gången. Vissa av oss hade även saker i den så kallade "svarta säcken", därav var vi tvungna att putsa mässing för att kunna få tillbaka de saker som besättningen plockat upp efter oss...

När vi slussades in idag möttes vi av en lång, fin kanal med kossor som hälsade oss välkomna kring sidorna. I slussen låg vi med en massa stora skepp omkring oss, vilket fick oss på Älva att känna oss små. Väl framme i Brügge knallade majoriteten av klassen in till den sagolika staden och strosade runt och köpte våfflor och choklad. Samtidigt stannade Byssan laget ombord och lagade middag, de förberedde även matsäck inför morgondagens äventyr (spännande).

Under dagen fick vi även "finbesök" ombord, då både Arvids kusiner och Linneas familj kom och hälsade på för att se hur vi haft det. Nu är det endast 4 dagar kvar av denna häftiga upplevelse, och verkligheten börjar krypa ikapp. Seglingsprojektet börjar även det lida mot sitt slut, och snart är det dags för den stora slutpresentationen. Nervöst! Men som tur är, börjar alla pusselbitar falla på plats tack vare gruppernas engagemang och god handledning.

Hoppas ni alla haft en lika bra första Maj som vi har haft, så hörs vi igen med nya härligheter imorgon!!!<33

Personallogg:

Hej alla föräldrar, syskon och andra som följer FE17s äventyr på de sju haven!

Nu är det dags för lärar-logg igen – min sista den här resan. Otroligt vad fort det gått...

I förmiddags ankom vi Zeebrugge där vi slussade in i kanalen som leder fram till den medeltida staden Brugge. En enorm sluss där Älva skulle gå in på tvären om det behövdes.

Eleverna fick som vanligt hjälpa till att lägga till och alla ville som vanligt åka ribb med "Marre" som "knuffar" Älva på plats.

Vi ligger nu i ett hamnområde ca 20-30 minuters promenad från stadskärnan.

En ganska välbehövlig promenad för rätt många av oss vid det här laget... rent otroliga mängder chips och annan "junkfood" har konsumerats de senaste dagarna... Just nu framförs en fotbollsmatch på TV för ett gäng och kortspel för andra.

Måste också berömma alla fantastiska elever för städinsatsen idag! För att vi snabbt skulle kunna komma av båten för att göra intervjuer och titta på stan (och köpa mer chips...) tokjobbade alla för brinnande livet. Ett tips – inför Rent Hus där hemma på lördagmornarna så ska ni få se på grejer! Inte en list eller hörn har undkommit trasan idag – vilket kommer göra städningen på lördag så mycket lättare.

Vår kock Catarina var snäll och senarelade middagen ikväll så alla fick en extra timme inne i stan.

Vi lärare hade lite BF och fick en go-kaffe på stan medan vi planerade de resterande dagarna.

I morgon bitti kommer bussen således för att hämta oss till en heldag i Bryssel med besök på både Europakommissionen och EU-parlamentet. Vi ska bl.a. träffa Cecilia Malmströms medarbetare Fredrik Beckvid Tranchell. Spännade!

Inför besöken i Bryssel har vi haft en timmes EU-lektion så nu har alla koll på hur EU utvecklats sedan 1951, hur det är uppbyggt och, inte minst, hur valet går till i maj. För många blir det ju deras allra första val där de har rösträtt. Den största insikten var nog faktiskt hur viktigt det är att faktiskt rösta även i EU-valet!

Nu drar det ihop sig till läggdags – frukost serveras redan 7 imorgon...

God natt allihop!

/Mona







