

Logg från Älva

Datum: 3 maj 2018

Personalloggare: Kapten Sören

Position: förtöjda i Brügge

Planerat datum för att segla vidare: 10 maj med MB16b

Väder: Vackert, och termometern stiger...

Personallogg:

Så blev det till slut dags att ta farväl av eleverna i FE16. I morse klockan 8 for de med bussen mot Bryssel och Europaparlamentet. Det blir en späckad dag där, sedan vidare till flygplatsen och hemåt. De landar inte på Arlanda förrän sent i kväll, så det blir en lång dag...

Vi lät eleverna göra en liten utvärdering vid frukosten i morse, och de var överlag mycket nöjda med sin resa. Vi i besättningen kan bara instämma. Med all god vilja, gott humör, kämpaglöd och samarbetsförmåga som den här klassen visat, kunde det inte bli annat än bra. En eloge också till lärarylaget, som har gjort en gedigen planering med timme-för-timme-schema för hela seglingen. Många intressanta besök har klassen hunnit med i de olika hamnarna. Och så har de jobbat hårt med sina projektarbeten, där de intervjuat massor med människor iland, både på gatan och i olika företag.

Vi i besättningen har lärt ut båtvetet och grundläggande navigation, så att eleverna förhoppningsvis klarar sin förarbevisexamen med glans när de kommer hem.

Personligen tycker jag det har varit en väldigt rolig och spännande segling, med för mig nya hamnar som Fowey i Cornwall och St Helier på Jersey. Tidvattennavigering ger alltid lite extra krydda, och i de här farvattnen har vi haft ordentliga strömmar och nivåskillnader på närmare 10 meter. Så det gäller att hålla koll i tabellerna och anpassa rutt och tidsplanering därefter.

Kära föräldrar; vi får tacka för lånet av era fina ungdomar. Vi lämnar tillbaka dem fulla av nya erfarenheter och upplevelser. Dessutom med nya kunskaper i städning, tvätt, disk och matlagning.



Väskorna bärs iland, langen går... och allt blir så förunderligt stilla när eleverna har rest



Hälsningar från kapten Sören