

Logg från Älva

Datum: 2 maj 2018

Elevloggare: Carl Fastmarken, Max Rooslien

Personalloggare: Mona

Position: Brügge

Planerat datum för att flyga vidare: 3 maj

Väder: växlande

Elevlogg:

Hej Carl och Max här

Dagen började med frukost i vanlig ordning, och sedan gick vi till en lokal i närheten för att skriva Nationellt prov i Engelska i hör- och läsförståelse. Lokalen var väldigt speciell med spännande konst och underliga rum. Sedan efter proven var skrivna så gick vi tillbaka till båten för att äta lunch som idag var panerad fisk med rotfrukter. Efter detta var det snart dags att gå ut till en buss som skulle ta oss till Fort Breendonk som var ett nazistiskt arbetsläger från andra världskriget som fortfarande var bevarat i ungefär samma skick som när det var ett arbetsläger. Bussresan tog ungefär 2 timmar och väl där så blev vi bemötta av en väldigt trevlig guide som senare följde med oss i lägret i 2 timmar. Vandrigen runt var känslsam efter alla historier och obehagliga rum som vi vistades i, men det var även väldigt intressant att höra allt hemskt för att faktiskt få en inblick i det som hänt. Väl efter rundturen så kom bussen och hämtade oss och tog oss till Brugge där den fina avslutningsmiddagen ägde rum på en Libanesisk restaurang. Där blev vi serverade lamm/kyckling eller falafel vilket var väldigt gott och mysigt. Men hur de hade blandat ihop orden bulgur och bröd är än idag oklart. När vi var mätta och belåtna så tog vi vårt pick och pack och traskade närmsta väg hem till Älva för att mysa sista kvällen här. Nu spelas det kort för fullt i salongen och alla är glada (tror vi) även om det varit flera dagar när vi varit lite väl nära varandra. Nu ska vi ha våra sista hamnvakter och imorgon bär det av mot Bryssel.

Tack för oss// Carl och Max R



Personallogg:

Hej – Mona och Zainab här igen!

Sista kvällen – sista loggen. Imorgon skriver kapten Sören epilogg (haha) på ett skepp utan elever.

Efter en smarrig avskedsmiddag med besättningen på Libanesisk restaurang återstår bara att packa det sista och planera för morgondagen. En sista dusch kanske och sen tidigt i säng.

Tycker Mona & Zainab alltså 😊 Men på väg tillbaka från Brügge centrum hittade vi de flesta elever i snacks-butiken... ska det bli film ikväll igen???

jaja – vi kommer sussa sött i alla fall.

Men de har faktiskt förtjänat lite mys efter en riktigt tuff dag. Först Nationellt prov i engelska igen. Läs och hör. Vi hade hyrt ett klassrum i ett lokalt ungdomscenter så genast efter frukost jagade vi iväg dem dit. 90 + 50 minuters koncentrerat provskrivande följdes av en tämligen stressig lunch eftersom vi skulle iväg med buss till Fort Breendonk – ett tyskt arbetsläger från andra världskriget.

Ett intressant men också jobbigt besök. Ett mycket allvarligt gäng guidades runt detta förfärliga ställe som i princip står orört sedan krigsslutet. Hemska öden och bevis på hur obegripligt grym människan kan vara är nog det de flesta tar med sig från detta besök.

Nu är i alla fall vår resa nästan över. Imorgon återstår besök på Europaparlamentet – lite av resans höjdpunkt trots allt! Vi ska sitta med på en omröstning och träffa Jakop, en av Miljöpartiets representanter i parlamentet. Och titta lite på Bryssel o äta våffla, såklart 😊

Vi lärare vill slutligen passa på och tacka för en otroligt rolig resa med en fantastisk klass! Och massor av beröm har de fått av kapten Sören med besättning vid middagen. Vaktlagscheferna höll också superfina tal till kaptenen och klassen. Vi är sååå stolta över fina FE16!

Vi ses i Stockholm!

Mona & Zainab





