

Logg från Älva

Datum: 17/4

Elevloggare: Julia Nilsson och Elin Möller

Personalloggare: Bengt, matros

Position: Fowey

Planerat datum för att segla vidare: 18/4

Beräknad ankomst till nästa hamn: 20/4, Jersey

Väder: Molnigt, blåsigt med några mindre regnskurar, men runt 15 grader

Elevlogg:

Skepp o'hoj! Efter de vanliga morgonrutinerna med frukost och städning, hade vaktlag Bravo och Delta lektion i sjömanskap om navigering, medan de andra jobbade på med sina seglingsprojekt inne i Fowey. Vid 11-tiden samlades klassen på The Cornish Bakery där vi hämtade upp dagens matsäck, varsin klassisk pastie som är en traditionell maträtt från Cornwall som består av puff pastry fylld med kött, potatis och lök. Denna pirogliknande maträtt var vanlig att äta om man jobbade i gruvorna och de är därför formad för att få plats i bakfickan och lätt kunna ätas med smutsiga händer då man skulle slänga kanterna till de onda andarna. Därefter gav vi oss iväg på en bergvandring längs kusten och genom Foweys vackra skogar, med rejäl blåst men en otrolig utsikt. Efter vandringen fick vi trötta och blöta elever strosa runt i den fina staden i väntan på ribb-båten!



Några av oss åt en klassisk fish n'

chips, några jobbade på seglingsprojektet och några satte sig på ett mysigt café. Runt klockan 17 var alla ombord på Älva igen och nu har vi fått i oss en god middag och satt på oss varma kläder! Ikväll blir det allt från lektioner till filmvisning och uppladdning inför morgondagens äventyr – ett besök på Eden Project! Sen sätter vi kurs mot Jersey och hoppas på en lugn överfart!





Personallogg:

Hej! Jag heter Benke och är matros ombord. Dagen började som vanligt med morgonrutiner städning och litet fixande med vattenförsörjningen . Vi hade tänkt att måla men jämna duggregnskurar satte stopp för det. Istället satte jag och Madde i gång med ruttplaneringen mot nästa mål kanalön Jersey. Det skall bli spännande att besöka denna ö som man bara har hört talas om. Vi har kollat vädret och det verkar som vi får mer sol och värme, det tackar vi för.

Hälsningar Benke!