

Logg från Älva

Datum: 16/4

Elevloggare: Isac Marohn, Molly L Sterner

Personalloggare: Anna Krögerström

Position: Fowey

Planerat datum för att segla vidare: 18/4

Beräknad ankomst till nästa hamn: 20/4, Jersey

Väder: Molnigt, blåsigt men runt 16 grader

Elevlogg:

Frukosten serverades som vanligt 7.30. Därefter var hela klassen samt besättning på däck för att ta ner segel eftersom vi skulle anlända till en ny hamn. 9.30 var vi framme i Fowey och ny hamn innebär storstädning. På grund av tidvatten blev det ändrade planer gällande att komma till land vilket ledde till att vi nu får använda Älvas ribbåt. Efter städningen hade vaktlagen Alfa och

Charlie sjömanskunskapslektion där de gick igenom sjökort medan de andra två vaktlagen, Bravo och Delta åkte in till staden. Fowey är en liten stad som ligger i södra delen av Cornwall vilket är en region i England. Det är få invånare men mycket historia och intressant kultur.

När lektionen var slut begav sig även Alfa och Charlie till staden där alla elever fick en rundvandring samt ett quiz om Fowey som följdes av intervjuer och enkätinsamling till våra seglingsprojekt. Alla grupper gick runt i den lilla staden och majoriteten tyckte det gick bättre här än vad det gjort i tidigare besökta städer vilket bland annat kan bero på en stressfri miljö. Kvällen består av fler sjömanskunskapslektioner samt resultat av Joars tävling som vi gjorde i Swansea.



Lotsen kommer ombord



På väg in mot Fowey

Personallogg:

Litet, gulligt och vänligt, med de orden kan man nog beskriva Fowey. En gata full av affärer ligger ett kvarter upp från vattnet. Bagerier, fik och klädaffärer för medelålders kvinnor dominerar gatubilden, de senare har olika varianter av randiga tröjor, blommiga klänningar och scarfs. Det är många meters skillnad mellan ebb och flod, så ibland är havet alldeles i kant med husen och ibland är det långa stränder och synliga klippor. Vi fick höra att det brukar vara varmt och skönt såhär års men det märktes inte eftersom det på oss blåste hårda, kalla vindar. Men vad gör det, vi har ju tjocktröjor, regnställ och mössor ;))

Älva ligger förtöjd vid en industrikaj en bit uppåt floden, men det är för knepigt att klättra iland direkt, så vi behöver få skjuts iland med ribben. Härifrån skeppas annars lera till porslin, tre lastfartyg i veckan lämnar kajen. Det blev lektioner med vanlig navigering idag och även navigering i mörker och dimma. Vi hade en del att ta igen efter all sjösjuka de senaste dagarna.

Tack för ännu en fin dag tillsammans här på vår Älva!

Anna