

Logg från Älva

Datum: 8/5 2017

Elevloggare: Otto och Jonathan

Personalloggare: Karin

Position: Förtöjda i Klein Handelsdok, Brügge

Väder: Kallt och regnigt, men uppklärnande mot kvällen

Elevlogg:

Hallå!

Idag vaknade vi upp till hög sjö och ett kraftigt gungande, som Älva är känd för. Strax efter frukost anlände vi till vår slutdestination och sista hamn Brugge. Vi har haft tid till förberedelser inför slutredovisningen av vårt projektarbete, som hålls imorgon tisdag. Parallellt med det har vi pluggat till Förarbevis och VHF-prov och skrev de proven kl. 19. Under dagen har vissa gått i land, passerat industriområdet och utforskat vad som verkar vara utkanten av Brugge. Efter en lång dag av studier pustar vi ut och njuter av svensk komedi, Solsidan! Imorgon bjuds på avslutningsmiddag med tre rätter och vi ser dessutom fram emot onsdagen då vi besöker EU-parlamentet.

Tack för oss!

Otto och Jonatan.

Personallogg:

Hälsningar från Brügge, Belgien! Vi påbörjade dagen ute till sjöss, på väg längs belgiska kusten. Vid midnatt var allt tämligen lugnt, men runt klockan 01:00 började vinden friska i och sjön byggde upp. Många rapporterade att de vaknade och sov dåligt, men jag sov som en död (på ett bra sätt) de sju timmarna mellan vaktavgång och frukost (jag är matros och går 8-12 vakten, 4 timmar på, 8 timmar av, repeat repeat). Många vittnade också om att de råkat ut för det ytterst irriterande fenomenet vad-är-det-som-låter-i-min-hytt, när okänt föremål slår mot en vägg eller rullar fram och tillbaka i nån låda i vågorna. Detta innebär, om ens trötthet inte övervinner irritationen, en grundlig genomsökning av hytten där man står och lyfter på olika prylar och vänta för att se om det eliminerat ljudet eller inte tills man hittat orsaken. I värsta fall kommer ljudet från hytten intill, eller någon tamp på däck som slår i skrovsidan eller liknande. Hur som helst. 8-12-vakten innebar mycket sjögång innan vi runt klockan 10 slussade in i den inre hamnen och kanalen in till Brügge. Vi spanade på fula ro-ro-fartyg i regnet och dimman, det var kallt och rått. Sedan gick vi genom kanalen, det var fint, kanaler är bisarra företeelser för det känns som att segla på E4:an ungefär, kor som betar runt ens segelfartyg. Jag gillar det. Jag gillar också träd, speciellt träd med löv, och det fanns många sådana runtomkring.

Väl framme i Brügge smet vi iland på eftermiddagen, eller jag gjorde det och jag antar att många av kidsen också gjorde det. Brügge är ytterst pittoreskt och det mesta är centrerat runt choklad, spetsar och Moule Frites. Husen är medeltida och som jag förstod är delar av, eller eventuellt hela, staden med på UNESCO's världsarvslista. Denna information hämtade jag från en skylt på flamländska så jag kan ha fel. Jag letade länge efter ett kafé som var öppet efter 18:00 där jag kunde sitta och rita och dricka kaffe, men alla stängde samtidigt så jag drev mest runt. Sen åt jag lite sushi, drev runt lite mer, började frysa när solen gick ned och gick tillbaka till båten. Jag träffade två katter varav en lät sig klappas, en buske med syrénor som blommade och en fin kanal.

Hälsningar från Karin