

# Logg från Älva

---

Datum: 4 Maj 2017

Elevloggare: Elis och Axel

Personalloggare: överstyrman Sofia

Position: Gosport, Haslar marina

Planerat datum för att segla vidare: 6 Maj

Beräknad ankomst till nästa hamn: 8 Maj

Väder: Blåsigt och växlande molnighet

## Elevlogg:

Idag var lite annorlunda, hela klassen samlades klockan 10:00 efter frukost och städning för idag fick vi chansen att besöka det maffiga HMS Victory. Som vår hyfsat nyanlända ekonomi-lärare Petra skrev igår är skeppet HMS Victory byggt i slutet på 1700-talet och var Amiral Horatio Nelsons flaggskepp i slaget vid Trafalgar 1805. Till skillnad från vårt "lilla" skepp Älva så kan man i alla fall efter denna vistelse varken klaga på takhöjd eller sängar. Till och med de kortaste i klassen fick huka sig för att inte få en bula. Skulle uppskattat om de kunde minskat med i alla fall 1 av de 7 våningarna för lite mer takhöjd. Trots att alla tvingades ha extremt dålig hållning gick klassen imponerade och glada därifrån. Här skiljs klassen åt med varsin fantastisk matlåda och en ledig eftermiddag framför sig, då många gick till den populära outleten. Alla skulle komma tillbaka till båten 17:30 för gemensam middag och därefter avslutades dagen med vaktpass och sjukvårdslektion av Axel i besättningen. Just nu roar majoriteten av klassen med film.









### Personallogg:

Älva kommer till Portsmouth två gånger per år. En gång på hösten och en på våren. Eftersom vi nu varit här ganska många gånger så har vi fått kontakt med en av lotsarna här i staden. Han tycker att det är trevligt när traditionsfartyg som Älva kommer på besök och igår hade vi i besättningen blivit bjudna på middag hemma hos Jerry som han heter. Vi var sex stycken som åkte dit och hade en trevlig kväll med bad i bubbelpool, hemlagad trerätters och trevligt samkväm. Vi lärde oss bland annat att spela ett spel som hete Perudo och som är ett sannolikhetspel med tärningar. I slutänden stod Axel som segrare och det var riktigt roligt trots att jag åkte ut först.

Karin hade även förberett lite bilder från sin segling över Atlanten ombord på vikingaskeppet Draken Harald Hårfagre. Väldigt spännande var det och det verkar ha varit helt livsfarligt konstant. Tanken är att eleverna ska få ett föredrag om samma resa också om intresse finns.

Jerry har även hjälpt oss med praktiska saker både när vi varit här i Gosport men även med att kontakta hamnar när vi inte fått något svar själva. Han är helt enkelt en mycket sympatisk människa och väldigt gästvänlig. Vi hoppas kunna bjuda honom på middag till båten nästa gång vi är här.

Idag har några av oss tagit ut vår lediga dag och efter en sovmorgon åkte vi in till Portsmouth och hade en lugn dag i stan med fika, shopping (där vi träffade på några av eleverna) och ännu mer mat. När man lever så nära varandra som vi gör här ombord så är det ibland skönt att komma ifrån en stund.

Nu är det dags för mig att gå och sova. Imorgon är en ny dag och då ska eleverna bland annat ha lektioner i författningskunskap och väjningsregler om ingenting ändras (som det så ofta gör när man är på en båt). =)

Hoppas ni har det bra där hemma.

/Sofia