

Logg från Älva

Datum: 3 maj -17

Elevloggare: Nils, Marcus

Personalloggare: Petra

Position: Portsmouth

Planerat datum för att segla vidare: 5/5 - 2017

Beräknad ankomst till nästa hamn: 7/5 – 2017 Brugge

Väder: Mulet och kall nordvind

Elevlogg:

Hej!

Dag 2 i industristaden Portsmouth. Denna mulna och småblåsig dag har för samtliga grupper ägnats åt det prestigefulla seglingsprojektet. Klassen har varit ute i den spännande hamnstaden och gjort allt från att dela ut enkäter till det lokala folket, till halvstela intervjuer med kunniga arbetsgivare. Allt har varit frid och fröjd tills det så kallade brandlarmet började tjuta och fick hela klassen och besättningen att börja oroa sig. Eleverna samlades snabbt som vinden upp ur sina sängar och toaletsitsar. Som tur var, var det bara ett falsklarm och eleverna och besättningen kunde fortsätta med det som de nu höll på med. Nu väntar vi med stor glädje på morgondagen, då ett storslaget museibesök väntar. Nu sitter klassen och myser framför den tidlösa klassikern "Highschool Musical". Från oss alla på Älvan, till er alla: en riktigt god torsdag. Ha det bra!





Personallogg:

Älva ligger sedan igår tryggt förtöjd i hamnen i Gosport tvärs över vattnet från Portsmouth. Här har vi möjlighet att duscha i gästhamnens faciliteter som är lite rymligare och aningens lyxigare än de vi har ombord. Inte för att jag klagat, livet här ombord på Älva är mycket bekvämare än jag föreställt mig. Vi har i stort sett alla bekvämligheter man har hemma, vi bor bara lite trängre och mysigare. Den lilla ytan vi samsas på gör också att det är viktigt med ordning och regler. Följer man inte order eller bryter regler kan man få bestraffning så som mässingsputs t ex. Det har några av eleverna redan fått erfara.

Min jungfruresa ombord på Älva har än så länge bjudit på god variation av det mesta; väder, vind, sjösjuka, mat, brandlarm och annan underhållning. Efter att ha haft handledning med några elevgrupper om deras projekt på förmiddagen gav jag och min kollega Zainab oss iväg över till Portsmouth idag. Förutom sightseeing och lite shopping gjorde vi research inför morgondagens besök till HMS Victory. Skeppet HMS Victory byggdes i slutet på 1700-talet och var Amiral Horatio Nelsons flaggskepp i slaget vid Trafalgar 1805. Det ska bli jättespännande att se och få gå ombord på skeppet imorgon. När vi kom hem till Älva igen satt många elever och jobbade hårt med projektet, en fröjd för lärarnas ögon! Resten av kvällen får det bli lite rättning – provhögarna ropar mitt namn!

/Petra

