

Logg från Älva

Datum: 25 April 2017

Elevloggare: Malin & Sofia

Personalloggare: Sören

Position: På väg till Guernsey

Beräknad ankomst till nästa hamn: Möjligen 26 April

Planerat datum för att segla vidare: Fredag 28 April

Väder: Molnigt, blandat sol

Elevlogg:

Hej!

Idag har vi fått uppleva den första stormiga dagen ombord, nästintill alla har drabbats av den omtalade sjösjukan. Flera spyor överbord och alla toaletter är ockuperade av sjösjuka elever. De som har klarat sig från illamåendet har vart lyckligt lottade! Vaktgrupperna och byssangänget har haft svårt att hålla sina tider och allt har vart betydligt mycket svårare att genomföra på grund av den gungande båten. Även lektionerna blev drabbade då även lärare är sjösjuka och ingen har direkt fokus att sitta och lyssna eller arbeta. Leif sliter som vanligt i köket med god mat som inte många dessvärre har lyckats behålla. Vågorna har vart upp till 5-6 meter höga så båten har inte stått stilla en enda sekund.

Trots detta hoppas vi på en bättre natt och dag imorgon som möjligen bjuder på lite lugnare vågor och piggare elever. Vi har hoppet uppe!

Det positiva med dessa vågor är dock att båten har fått en väldans fart och vi beräknas komma till Guernsey en dag tidigare än beräknat.



Besättningslogg:

Sjögång har vi haft idag, och det har varit lite kämpigt för många elever. Men det har också varit strålande segling. Tidvis loggade vi över 10 knop (nåja, med hjälp av lite medström). Solsken glittrande på de kalla, skumkrönta vågorna, havssulor och stormfåglar cirklade kring oss. I en frisk nordlig vind slörade vi ner mot Scilly-öarna, för att sedan gippa österut och runda Land's End, Cornwalls yttersta klippspets mot Atlanten.

Det ger mig förevändning att bjuda loggens läsare på en dikt av Gunnar Ekelöf, "Envoi":

Som mareld tindrar en stjärna, tänds och släcks
Och släcks och tänds igen. De dallrande djupen bär den
Så har jag stått vid hundrade Land's Ends
Och tänkt på vad jag vill och vad jag skall i världen

Det ena vore väl: att vara som man är
Det andra är väl: att mot udden spjärna
Och hade jag den skarpa udden mindre kär
Så vore jag som andra, mer än gärna

Somligas väsen är: vara. Andras: att vara förutan
Vägar har inget mål. Det är stigar som leder dit
Såg du ett fönster lysa? Tänkte du knacka på rutan?
Din är en månskensväg, som slingrar i dyningen, vit

Jag gillar särskilt det där med månskensvägen som slingrar i dyningen, den ensliga stigen kan man se många stilla nattvakter.

Men hellre runda Land's End i en frisk nordan än att stå däruppe på klippan. På väg mot en ny hamn, ännu en och ännu en...

Hälsningar från kapten Sören



Bakre raden från vänster:

Nicole Guttke, jungman - Karin Gafvelin, matros - Frida Jakobsson, matros - Axel Taube Carlert, andrestyrman

Främre raden från vänster:

Sofia Söderman, överstyrman - Sören Engzell, befälhavare - Leif Öman, kock - Robert Niesink, matros