

Logg från Älva

Datum: 2017-05-02

Elevloggare: Jakob Diamant & Fredrik Forsberg

Personalloggare: Zainab Marrakchi

Position: I Engelska Kanalen, norr om Cherbourg

Segelsättning: Stagfock och fock

Fart: 6 knop

Kurs: 040

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2 maj kl 10.00

Planerat datum för att segla vidare: 5 maj

Väder: Väldigt växlande, se nedan

Elevlogg:

Hallå i stugan! Hoppas alla mår bra efter gårdagens valborgsfestligheter! Idag vaknade vi upp till mindre roligt väder med regn. Efter städningen på morgonen fick varje grupp feedback av lärarna på sina presentationer, roliga för vissa, mindre roligt för andra. Strax efter lunch kasade vi loss och satte kurs mot den brittiska staden Portsmouth, något försenad eftersom vår lots var försenad. Väl ute på havet var det ett riktigt bus-väder! Höga vågor och sjösjuka vankades bland vissa, vår fina mästare kock Leif(Leffe!) hade de inte lätt i köket med kastruller och mat flygande. Men nu fram emot kvällen så kom det fina vädret tillbaka och solen tittade fram, och vågorna vart lite mindre. Vidare framemot kvällen vankade det lite film och lite gött häng i salongen vilket verkligen uppskattas efter en redigt blandad dag med diverse diversiteter. Men tyvärr är det nu dags för Jakob o Fredrik att knyta ihop denna trevliga skrivstund då vi är lite sjösjuka av oss... Men stay tuned som man säger, på nästa elevlogg och på återseende! Detta kallar vi "gs"- Gott snack;)

Peace out! Jakob & Fredrik



Personallogg:

Denna personallogg kommer att vara lite annorlunda då den är skriven av en helt oerfaren seglare men ändå en person som älskar att resa och vara nära havet. Jag reserverar mig för fel terminologi. Mitt namn är Zainab och jag är en av FE15's mentorer samt undervisande lärare i naturkunskap. Eftersom vi idag seglar vidare mot Portsmouth började min dag med en förtrogenhetsutbildning med besättningspersonal. Eftersom jag och min kollega Petra klev ombord i lördags behöver vi "lära känna" Ålvas säkerhetsrutiner, nödutgångar och alla rum. Jag fick en direkt känsla av att Ålva är ett välutrustat skepp med väldigt kompetent personal. Det är mat och vatten ombord som skulle räcka en månad framåt. Ett medicinskåp som kan behandla allt från akut allergireaktion till hjärtstillestånd. Hon har även ett eget skolbibliotek som innehåller allt från flera exemplar av *Koranens Budskap* till marinbiologins storfavorit *Tyst Hav, jakten på den sista havsfisken*.

Det var en häftig känsla att stå på däck och se hur kaptan, besättningen och eleverna samarbetade smidigt med ribben och lotsen för att vända skeppet 180° för att sedan åka ut genom slussen i rätt tidpunkt. För mig som aldrig har varit med om något liknande var det häftigt att se hur alla var utspridda på olika håll på båten och drog i alla möjliga rep, spände fast olika föremål och hissade upp segel. I helhet gav det en smidig och snabb avfärd ut i Engelska kanalen. När den första vaktgruppen stod vakt var jag med en stund i styrhytten för att se hur rutiner ser ut till sjöss och observera utsikten. Jag försökte övertala Fredrika och styrman Sofia att ändra kurs och åka till Marocko istället när alla sov, men tyvärr utan framgång. Jag får försöka igen med ett annat vaktlag.

Sjösjukan drog igång ganska snabbt efter avfärd, trots det så försöker eleverna hålla ut och utföra sina uppdrag. Även köksgänget (byssan) kämpade på till den sista disken som de blev klara med kl 21. Vågorna gjorde det svårare att stå i köket och de fick vänta tills det hade lugnat ner sig lite. Jag är superglad att jag inte är åksjuk än (peppar peppar(Allahumma barik)) så jag kunde rycka in med köksgruppen och hjälpa till att avsluta diskningen.

Vi njuter nu av solnedgången och avslutar dagen med en fruktstund i mässen.

Fredshälsningar från Älva

Vid pennan

Zainab Marrakchi







