

Logg från Älva

Datum: 6 december

Elevloggare: Sandra K & Victor O

Personalloggare: Veronica

Position: Fuerteventura, Gran Tarajal

Planerat datum för att segla vidare: 7/12

Beräknad ankomst till nästa hamn: 8/12

Väder: växlande

Elevlogg:

Hej allihopa!

Idag började dagen som vanligt med uppstigning klockan 7:15 med frukost samt städning. Sedan kom en buss vid 9 och plockade upp oss. Det var sedan starten på en fartfylld resa. Vi hade en guide med oss som pratade engelska med en spansk snabb brytning. Det ledde till att ca båda klasserna somnade tills första stoppet. Det var ovanför en turistort, och alla fick gå ut och ta bilder. Sedan bar det vidare till högt uppe i bergen bland getter och korpar. Våldigt fin utsikt. Sedan kom stoppet vid grottorna, vilket var riktigt häftigt. Där efter besökte vi en väldigt trevlig getfarm, som stank gödsel. Där mötte vi gulliga killingar och feta grisar. Det fanns en och annan hund och häst. Efter ett luktfyllt besök stannade vi till för att få äta lunch. Sedan åkte vi vidare till en mycket fin strand, med höga vågor och sanddyner runt om. Vissa badade, andra njöt av frisk luft och utsikt. Efter det kom det "bästa" av allt, ett salt museum utan salt. Det var så intressant att alla gick ut och satte sig i bussen efter 5 minuter. Och nu sitter vi här tillbaka på Älva och förbereder oss på en trevlig tacokväll. //Mvh

Sandra och Victor.

Personallogg:

Hej där hemma!

Idag har vi varit på busstur runt hela Fuerteventura. Vi fick se öns alla olika miljöer. Landskapet var väldigt varierande, allt från vulkanberg till böljande sanddyner och där emellan grönskande oaser och klippiga stränder.

Det var väldigt intressant att få veta hur befolkningen levt här och tampats med vattenbrist och hur jordbruket utvecklats genom åren. Guiden berättade flitigt på om öns exportvaror, (bland annat

olivolja för 600kr/l!! "liquid gold" kallade han det med all rätt...) och hur turistnäringen tagit fart de senaste åren.

Vi fick prova lokalt tillverkad getost, getter fanns det gott om! Tydligt lika många getter som invånare på ön (ca 120 000) vid sista stoppet pallade några av oss kaktusfrukter och smakade, med varierad förtjusning 😊 vi såg iaf alla roliga ut med rosa kaktussaft runt munnarna.

Vädret har växlat mellan tröja på och tröja av men alltid shortsvarme. Vi börjar längta efter er där hemma men längtar verkligen inte hem!

Så med varma hälsningar från oss ombord säger jag god natt!

/Veronica





