

Logg från Älva

Datum: 6/10

Elevloggare: Cajsa Philipson

Personalloggare: Arvid

Position: Bäring 133°, 15 nM från Cabo da Roca

Segelsättning: ingen

Fart: 6,5 knop

Kurs: 175°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 10/10

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: 22 grader, solsken och ingen vind.

Elevlogg:

Hejsan!

Det är på ett lugnt hav Älva tar sig fram i raketfart idag. Solen skiner starkt och för de som haft tid har därför stor del av dagen ägnats åt att plugga ute på däck. Förutom Thomas väldigt intressanta lektion i sjökunskap inför provet i förarkunskap har vi också pluggat sociologiska teorier. Imorgon ska vi nämligen ha seminarium där dessa ska diskuteras. Jag och Alma tyckte att det var viktigt att det fanns någon slags pluggmotivation så vi spenderade förmiddagen i byssan, bakade kakor åt hela fartyget och sjöng falskt till gamla klassiker. Jag önskade verkligen att det skulle ha hänt något lite extra spännande idag nu när jag ska logga men inte en enda lärare ville ställa upp att rida delfiner och inga sällsynta fartyg i sikte, bara portugisiska öar och ett par fiskebåtar... Ikväll spelas "Django unchained" i salongen men eftersom jag ska stå vakt mellan 04-06 kommer jag nog inte hinna se hela, det gäller att hinna sova eftersom det är tillräckligt svårt att styra rätt kurs utvilad. Jag hoppas istället få se delfiner och mareld under natten, eller spöket Kicko som vår nya besättningsman Stefan precis berättade för mig om. Oavsett vad kan jag i alla fall räkna med stjärnklar himmel och ett enormt, tyst hav, något som aldrig gör en besviken!

Tills nästa gång! 😊 /Cajsa



Personallogg:

Ship oboy!

Vi stävar stadigt söderut mot solen och värmen. Västerut har vi Cabo da Roca i Portugal som på sjöfarartiden räknades som världens ände. Det stämde inte, har vi nu empiriska bevis för! Eventuellt val och definitivt containerfartyg har idag beskådats. Dagens citat: "Min mobilklocka hade ställt om sig". Förklaring till översovning, sen vaktavlösning och alltid skönt med en bra ursäkt. Annars ser vi det som att vi kan checka av Portugal på kartan. Imorgon ser vi fram emot intressanta diskussioner om spegeljaget, Thomasteoremet, primär socialisation och me myself and I. Det blir tvärgrupper där gemensamma teorier avhandlas. Mysigt soffhäng blir det ikväll ackompanjerat av en underbar solnedgång. Hörde jag någon plinka på en gitarr? Finns det kakor kvar?

Vi saknar er där hemma! kramar till er alla!

Linnea och Arvid