

# Logg från Älva

---

Datum: 30/11-2018

Elevloggare: Hampus

Personalloggare: Sofia

Position:

28°43' N

015°39' W

Segelsättning: Ingen

Fart: 5.5 knop

Kurs: 070°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2/12 morgon

Planerat datum för att segla vidare: 3/12 kväll

Väder: Relativt klar himmel, ganska molnigt, 20 grader

## Elevlogg:

Idag så satte vi av mot La Graciosa! På lunchen var det fullt upp med att preppa inför de kommande dygnet. Folk sprang in till Santa Cruz för att köpa det sista de behövde och besättningen roddade med annat. Efter lunchen bar vi av, Adios Tennerife! Vi kan skymta ön Gran Canaria i fjärran och bakom oss ser vi Tenerife bli mindre och mindre. Det kränger som bara den och man går som efter man lekt irländsk julafton, men humöret är uppe hos alla. Inga sjösjuka än så länge.





### Personallogg:

Idag kom vi iväg och efter en tacksamt händelselös losskastning som flöt på som om eleverna inte gjort något annat så rundade vi pirnocken och möttes av lite mer vind än vi trott. Vi satte en något mer ostlig kurs och så fort vi kommit ut några sjömil så minskade vinden till nuvarande ungefär 5 m/s. Anledningen till att det blåser mer längs med kusten är att det finns vindaccelerationszoner på bägge sidor om teneriffas nordspets dvs. vinden träffar de höga bergen på norra kusten och tvingas ta sig runt istället för över vilket resulterar i starkare vindar längs med kusten.

Det känns skönt att vara på väg och den första sjövakten är snart avklarad för alla vaktlag. På min vakt har jag ett vaktlag bestående av 3:or som ju redan varit ombord en gång. Det märktes tydligt och de kom snabbt in i utkiken och att stå vid rodret.

Efter middagen när det mörknat så var vi några i besättningen som gick fram på fördäck och lade oss och tittade på stjärnorna, åt pepparkakor och pratade om livet. Kvällar som den här är det inte särskilt jobbigt att vara ombord.

När jag skriver det här så är klockan 20:45 och det har lugnat ner sig i båten. De som inte är på vakt sitter och tittar på Sällskapsresan i salongen och vår jungman Filippa har satt igång att baka så imorgon blir det nog fika.

Hoppas ni har det bra därhemma. Nu är det bara 2 dagar kvar till 1:a advent. Vi får se hur vi firar det här ombord.

/Sofia