

Logg från Älva

Datum: 26/8-2017

Elevloggare: Alwa & Elmer

Personalloggare: Einar

Position: passerar Ramskärs fyr

Segelsättning: Motorgång

Fart: 5,8 kt

Kurs: 210°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Hiortshals 27/8

Planerat datum för att segla vidare: 28/8

Väder: Mulet

Elevlogg:

Tjenare nära och kära!

Idag så har vi gjort mjukbottenexkursion med Linda.

Vi började med att ta en liten båttur med våra ribbar till Saltö som visade sig vara en lämplig plats för dagens äventyr. Vi fick väldigt strikta order om att inte gå på vare sig stranden eller ner i vattnet när vi kom fram för att inte skrämma bort möjliga djur på botten men busfröna växte snabbt i klassen och det första alla gjorde var att springa ut på stranden och leka med vattnet. Linda blev inte stolt. En mjuk- eller hårbottensexkursion är en undersökning av havets och strandkantens växtlighet, organismer och djurliv. Där man tar ut ett antal rutor (transekter), undersöker bottentyp, antal arter (diversitet), och hur många av varje art det finns (abundans). Så detta innebär att vi får simma och leka i sanden medan normala barn sitter i en tråkig skolbänk.

När lunch nalkades så kom besättningen med ett stort lass av lunchlådor så fick vi njuta av en liten picknick. Efter lunchen fortsatte vi med letande och identifiering av organismer. Stranden var full av strandloppor så vart man än gick rörde det sig på marken som fyrverkerier.

När vi väl var klara med undersökningen begav vi oss av mot en liten stenig ö som visade sig vara en nakenklippa. Väl på plats så satt en gammal gubbe med en t-shirt och med full dinglande falukorv, han kommenterade lite skeptiskt att vi hade kläder på oss och rekommenderade att vi borde visa vår sanna natur, vilket vi struntade i. Väl på klippan så njöt vi av sol, härligt sällskap och snorkling. Medan vi mådde som bäst så kom det en ny naken man som satte sig bakom ett stenras och stirrade stint på oss?! Cirka 20 min senare så ställde han sig upp och gick bestämt mot oss spritt språngande naken. Han var väldigt arg för att vi var påklädda och krävde att vi genast skulle strippa eller lämna området, fort som attans! Vi blev även anklagade för att ha tittat åt hans håll, vilket han inte hade något att säga till om. Men vi stod på oss och blev hämtade 15 min senare.

Nu har vi njutit av en härlig middag och har precis lättat ankar för att bege oss mot Hirtshals. Tyvärr så saknar vi inte Stockholm alltför mycket för vi är på en helt enastående resa med nya äventyr varje dag.

Ha det bäst, vi skickar massor med kärlek!



Personallogg:

Hej!

Jag har inte skrivit logg tidigare. Jag heter Einar och är mönstrad som jungman ombord på Älva. Under tiden som eleverna var i land på marinbiologiska äventyr passade besättningen på att arbeta med underhållet ombord. Vi genomförde dessutom en sjukvårdsövning, för att se till att hela besättningen är i topptrim i alla avseenden. Efter middagen lättade vi ankar under kapten Sören och överstyrman Görans överinseende, och stävar för närvarande i sydvästlig riktning mot Danmark och Hirtshals.

Hälsningar / Einar