

# Logg från Älva

---

Datum: 25/11

Elevloggare: Johannes och Hubbe

Personalloggare: Jungman Christine

Position: Santa Cruz gästhamn

Segelsättning: (storen, focken och stagfocken)

Fart: (5 knop)

Kurs:

Väder: molnigt, små regnskuror och 21grader

## Elevlogg:

Idag startade vi dagen med frukost som alla andra dagar. Runt 09 tiden hörde vi ett plask bredvid båten och det visade sig vara ett stim av delfiner som höll på att leka i de höga vågorna. Vart man än kollade kunde man se fenor som guppade vid ytan. Dock avbröts leken med ett brandlarm från verkstadssektionen, vilket visade sig vara ett falsklarm, men det gav ett bra övningsmoment då alla samlades i nummerordning framför styrhytten på kort tid.

Strax före klockan 15 var det dags att hala seglen och styra in mot hamn. När vi kom innanför piren i Santa Cruz sjösatte vi båda våra RIB-båtar då ena skulle hjälpa till att agera bogpropeller medan den andra ska bli servad av oss elever imorgon. Vi var förtöjda runt 16 tiden och nu ligger vi till kaj bakom HMS Gladan som är en av Försvarets segelfartyg.

Just nu sitter de flesta och pluggar nervöst till VHF-certifikatet som vi har skrivning på imorgon bitti.

Puss och kram

/Johannes och Hubbe

## Personallogg:

Nu har vi nått den här resans slutdestination, Santa Cruz. Det är en härlig känsla för oss i besättningen eftersom många förknippar detta som Älvas andra hemmahamn och det är ju faktiskt den här hamnen som har varit målet ända sedan Älva kastade loss hemma i Stocksund i augusti.

Seglen vi satte igår eftermiddag bärgade vi precis innan ankomst. Dock fick vi börja motorsegla redan klockan 02 i natt. Vinden var obefintlig och seglen stod bara och slog. Inte en enda våg varken syntes eller hördes över det svarta vattnet.

Det senaste dygnets segling var den sista seglingen med det här härliga gänget. 24 roliga grabbar som vi har fått lära känna under snart tre veckor. Man lär känna varandra under vakterna uppe på bryggan. Eller när de som inte har vaktjänst bara sitter och "finåker" som jag kallar det. Det blir oftast att vi sitter en härlig blandning av besättning och elever och bara pratar eller fjantar oss. Mycket skratt och musik har det blivit den här resan. Vi blir väldigt glada när vi märker att killarna har tagit efter delar av vår musiksmak 😊

Nu hänger de flesta uppe på däck, som Johannes och Hubbe skrev. Imorgon vankas det prov! Heja heja!

/Christine



Inför ankomst till Santa Cruz. På bilden syns HMS Gladan samt stora "Ribben".