

Logg från Älva

Datum: 24 mars 2017

Elevloggare: Vilhelm

Personalloggare: Lasse

Position: Santa Cruz

Beräknad ankomst till nästa hamn: Nästa stopp, SUECIA!

Väder: Sol med växlande molnigheter, ungefär 20 grader varmt.

Elevlogg:

Hola!

Teneriffa, Santa Cruz, lördag, dagens babe; Miranda. En trött MB14B anlände med besättning tidigt till Teneriffas huvudstad. En lättande känsla då vi snittade 2,5 knop under natten för att inte komma fram för tidigt. Morgonen började enligt rutinerna med en "rent skepp"-städning, vi började även lite smått med de städmoment som ska utföras på slutstädningen. Efter en vakt mellan 04-06 måste jag erkänna att 2 timmars städning känns tungt, men det gick galant som vanligt! Frida lagade såklart en god lunch och när alla var mätta och belåtna höll vaktlag 1, aka 7stjärnorna, en presentation om Teneriffa. Deras aktivitet ägde även rum på eftermiddagen, den påminde mycket om aktivitet klassen fick gör under nollningen i början av gymnasiet, poängjakt med en avslutande dragkamp. Poängjakten gick ut på att orientera sig runt i Santa Cruz innerstad, uppdelade i vaktlagen, för att hitta diverse sevärdheter och lokala landmärken. Väl vid stationerna var vaktlagen tvungna att utföra en uppgift, exempelvis bada i en fontän eller mygla till sig gratis mat från en restaurang. Dessa uppgifter gav vaktlagen poäng så att de kunde fortsätta med utmaningen. På slutstationen samlades alla vaktlagen för en slutgiltig dragkamp, mycket spännande! Vaktlag Felix kom på tredje plats, Toppskiktet (mitt vaktlag) på andra plats och Torskarna (vaktlag 3) på en tveksam första plats. En händelserik eftermiddag var en skön omväxling från morgonens slit.

McDonald's, Santa Cruz främsta WIFI-distributör, blev fullsatt av marinbiologer strax innan middagen. Efter 12 timmar utan kontakt med omvärlden var alla som besatta! Dock var vi tvungna att dra oss tillbaka till Älva, rapporten i marinbiologi ska snart lämnas in och ljudet från tangentborden ekar i Mässen och Salongen. Vi för livliga diskussioner kring hur det kommer sig att abundansen av suspensionsätare är högre på La Graciosa än på El Hierro, tillsammans kommer vi fram till nyanserade teorier om de olika områdenas miljöer. Det kanske låter tråkigt men det är väldigt intressant, speciellt när det är många som verkligen brinner för ämnet!

Vår månad på Älva är snart över, tillsammans har vi upptäckt intressanta miljöer och byggt upp nya och starkare relationer. För första gången börjar det märkas att vi kanske har spenderat lite väl mycket tid tillsammans. Nu efter middagen startades en improviserad lek som vi döpte till "Bärstafett". Det gick ut på att bära runt på Lotta och sedan lämna över henne till någon annan på båten, målet var att Lotta inte skulle nudda golvet förens alla i besättningen hade haft henne på ryggen.

Besättningsmedlemmar såväl som elever deltog i kampen att hålla Lottas fötter ovanför marken tills alla på båten gjort sin del. Vi misslyckades. Trots detta var det båda mysigt och roligt, det var fint hur improviserat leken uppstod och hur alla såg det som en självklarhet att bära Lotta på ryggen! Vilken underbar klass!!!!!!

Nåväl, imorgon står museum på agendan. Vi tar vara på våra sista soliga timmar och samlar kraft inför rapportens slutspurt och den fruktade slutstädningen. Jag tycker att MB14B har utvecklats till en tightare klass med bättre sammanhållning, jag har även hört det utifrån. De senaste veckorna har varit alldeles underbara, vi har upplevt och sett så mycket häftiga miljöer och platser! Man känner sig verkligen privilegierad att gå på denna skola, jag vet att min pappa är ytterst avundsjuk.

Tack o hej, ses snart!

Vilhelm

Personallogg:

Min sista logg för denna resa och jag instämmer helt med vad Vilhelm skriver ovan, vilken klass!! Trots att jag bara varit med halva tiden av deras resa så har vi upplevt fantastiska saker tillsammans. Kanarieöarna har så enormt mycket att erbjuda bortom all turism, det finns vildmarker med sällan skådad natur, och självklart även havet som vi tillbringat en hel del tid på. Trots att jag har varit här ett antal gånger tidigare så tröttnar jag inte, Kanarieöarna är fantastiskt fina. Vi har sett det mesta man kan förvänta sig under en segling här nere, grindvalar, delfiner, havssköldpadda, eleverna såg ett par valar på vägen mot Marocko, plus en mängd roliga mindre organismer under våra hårdbottensexkursioner. Dessutom har vi upplevt svindlande utsikter och mycket kultur och historia under våra längre utflykter.

Klassen har fungerat alldeles exemplariskt, både när det gäller det rent praktiska och studiemässiga ombord, det har varit ett sant nöje att få vara en del av detta.

Jag tror att jag även börjar bli bortskämd med att alltid ha en fantastisk besättning, så även denna gång, tack hela besättningen!

Lasse





