

# Logg från Älva

---

Datum: 25/2 2017

Elevloggare: Joakim Wilhelmsson, Madeleine Rosell

Personalloggare: Sai

Position: Puerto de Vuelas, La Gomera

Beräknad ankomst till nästa hamn: 28/2, Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för att segla vidare: 27/2

Väder: Växlande molnighet, lufttemperatur 24 grader, vattentemp 19 grader

## Elevlogg:

Hallå där landkrabbor! Idag vaknade vi av solens värmande strålar. Klockan tio anslöt vi till hamnen i Valle Gran Rey, La Gomera. Det bjöds på en ypperlig förtöjning under ledning av Kristoban. Efter det väntade en storstädning av hela fartyget. När vi tillslut kunde spegla oss i mässingputsen väntade ett uppfriskande dopp i det blå.

Vår eminenta lärare Dag hade en intressant genomgång om hur ett Säkerhetsmeddelande går till.

Vi fick spela in våra egna röster och sedan spela upp det högt inför alla. Många bra exempel spelades upp. Ni där ute kan känna er trygga inför våra ljuva stämmor.

Efter lektionens slut kunde vi vandra ut och upptäcka vad den lilla staden hade att erbjuda. Som det sägs är den befolkad av trevliga, tyska hippies och höga berg.

Nu har vi precis avnjutit en underbar middag tillagad av vår fantastiska kock Frida. När maten har sjunkit tänkte vi återigen ge oss ut på byn och se vart kvällen bär.

Vi som skriver heter Joakim "Wille" Wilhelmsson och Madeleine "Madde" Rosell.

Wille är en Värmländskpojke på 21 jordsnurr. Han tycker om livekonserter, marinerad oxfilé med klyftpotäter samt att umgås med goda vänner.

Madde är en Göteborgspingla på snart 28 jordsnurr. Hon tycker om att spela fotboll, tacos och umgås med goda vänner.

Vi vill tacka för denna gång.

Hare gött hajj //Wille och Madde

## Personallogg:

Hej världen!

Lite senare än beräknat anlände vi idag till La Gomera efter en ganska skumpig natt till sjöss. Klockan var fyra på morgonen när vi tog ner seglen och sedan gick för motor sista biten, vilket tillät folk att sova utan risk för personfall från madrasserna.

Medan eleverna lärde sig att kontrollera sina stämband och senare njöt av den bergsbeklädda ön var besättningen i full färd med att sova ikapp för förlorad sömn eller arbeta vidare på båten. De senaste dagarnas minst sagt opålitliga väder vägdes upp av en strålande fin och (bortsett från när bilden togs) molnfri dag och vi kunde till slut bli (nästan) färdiga med målningsarbetet vi påbörjade på Lanzarote. Det har överlag varit en bra dag och mycket har blivit gjort.

Kvällen spenderas på lite olika sätt med film (efter att i studiesyfte ha sett tre Pirates of the Caribbean-filmer visas nu Braveheart) i salongen, glass på "stan" eller nerbäddade i hopp om sömn. Vi hoppas nu på en god natts sömn och mängder med sol för utflykten imorgon!

På återhörande!

/Volontär-Sai

