

Logg från Älva

Datum: 24/05-18

Elevloggare: Clara Dunvret, Adam Edström

Personalloggare: Robban och Stefan

Position: Förtöjda i Hirtshals

Planerat datum för att segla vidare: 25 maj kl 18

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring utanför Tjärnö 26 maj

Väder: Solig, stilla och varm kväll

Elevlogg:

Hej loggen!

Natten har varit väldigt dimmig, under perioder var det så dimmigt att det var svårt att se hela båten. Det ledde till att vi behövde ha tre personer som höll utkik istället för två vilket vi i vanliga fall har. Under morgonen lättade dimman och en efterlängtdad sol kom fram. Dagen flöt sedan på som vanligt med vanliga rutiner med lite lektioner och städning. Till lunch blev det en suverän köttfärssås och spaghetti.

Vid femtiden ankom vi till vår sista hamn utomlands, Hirtshals som ligger i Danmark. Där alla fick hjälpa till att förtöja båten vilket gick stälände. Många av oss har nu gått i land för att utforska stan och framförallt för att bunkra upp på godis och snacks inför sista etappen då vi inte har möjlighet att handla. Hirtshals är en trevlig liten stad som hade en miljömarknad i full fart som många av oss klickade in på. Staden har en stor fiskehamn vilket gör att det ständigt finns en doft av fisk 😊. Nu förbereder vi oss för en mysig kväll i hamnen utan gung, då många av oss antingen bara ska ta det lugnt eller plugga på vår marinbiologirapport.

Skepp och hoj från klassen!





Personallogg:

Hej, som eleverna redan nämnt så hade vi en väldig tjocka i natt, knappt en fartygslängd kunde vi se, men som tur är så är vi utrustade med två radar som jobbar separat, så vi alltid kan se vad som gömmer sig i dimman/mörkret. Skulle en mot förmodan haverera så har vi en till.

Det jobbigaste för oss i besättningen är dock inte sikten runt fartyget utan alla fiskeredskap som hamnar i vår väg. Oftast är det bottengående nät men när det är dimma och bojarna endast syns som små prickar på radarn så kan vi inte riskera att köra rakt över dem, så vi har kört slalom större delen av natten och förmiddagen.

Igår hade vi en brandövning för att få eleverna att på rutin utrymma och samlas på bryggdäck, det kom väl till pass idag då vi hade ett skarpt larm men som sedan visade sig vara en överkänslig deckare, 3 minuter tog det tills alla var samlade och inräknade.

Nu ligger vi för kaj med land-el vilket är skönt för oss som bor i akterbygget då vi kan stänga av generatorerna för en gångs skull. Vatten får vi också så nu kan vi stänga av water-makern men vi fick dra minst 200 meter slang för att få akterbygget helt tyst!

Soliga hälsningar från Danmark!

Ps: Det första sjökortet med svensk mark har äntligen plockats upp på kartbordet, 10 månader sedan sist!

/Robban och Stefan