

# Logg från Älva

---

Datum: 24 mars 2017

Elevloggare: Emma

Personalloggare: Robban

Position: Rundar Teneriffas södra udde

Segelsättning: Inga segel, motorgång mot vinden

Fart: 3 knop

Kurs: 040

Beräknad ankomst till nästa hamn: kl 8 efter frukosten den 25:e mars

Väder: sol med moln, behaglig temperatur, lugn sjö (skydd av teneriffa)

## Elevlogg:

Nu är det enbart 4 dagar kvar tills att vi kommer hem till nära och kära samt kalla Sverige! För mig (Emma) började dagen kl 6 som hamnvakt, men andra klasskamrater hade kämpat på under natten som hamnvakter också (dock är hamnvakt mycket lugnare och skönare än vakt när vi seglar) Efter en som vanligt god frukost gjord av byssagänget och städning, fick 8-12 och 12-4 vakterna gå upp på däck för att hjälpa till att kasta loss för sista gången under vår resa! Jag vet inte om någon i de tidigare loggar nämnt att vi har något som heter "dagens babe" De handlar kortfattat om att någon i klassen under frukosten blir utsedd till dagens babe, vilket innebär att denna person ska få lite extra kärlek av klassen och sedan under middagen hålla tal om vad rättvisa är enligt personen. Detta projekt är en del av mitt vaktlags (toppskiktet) gymnasiearbete. Idag i alla fall blev båda Julia:sorna dagens babe, och de var fina tal vi andra fick höra under middagen. När vi seglat iväg från La Gomera som gjorde ett mycket bra intryck, var nästa hållplats att stanna till utanför havssköldpaddsviken. Robban i Ribben åkte sedan omgångar med oss elever så vi kunde snorkla efter sköldpaddorna, första gruppen som jag var med i fick inte se någon, dock var det andra fina fiskar och sjöstjärnor. Andra gruppen dock fick skåda en mindre sköldpadda som de simmade efter och även fick en film på!

Marinbiologiplugget fortsätter stressa alla lite lätt, folk sitter fastklistrade vid datorerna och försöker få ihop hela rapporten samt skriva sin egna diskussion och slutsats. Tur är det att vi bunkrat upp med lite gott godis, chips och dricka så vi håller hos pigga mellan måltider, vakttimmar och små tupplurer.

Nu väntar vi att klockan ska slå 21-22 för att få reda på hur vind och vågor är runt den sydliga udden vi ska runda, för beroende på vädret så kommer vi antingen fram vid midnatt eller så saktar vi ner och kommer fram efter frukost imorgon. Hittills har de varit lugn sjö då vi håller oss nära land som skyddar rätt bra. Något som är mycket värt att nämna också är vi har skådat en 3:e art av delfiner (flasknosdelfiner), de simmade en kortare stund framme vid bogsprötet, lika magiskt och häftigt varje

gång vi får se de fina varelserna. Kort där efter kom även en flock grindvalar som sakta simma ca 50-100 meter ifrån Älva- detta gav mycket energi till fortsatt plugg.

Alla börjar bli lite sega nu på kvällen och någon svensk film med Stig-Helmer visas i salongen, jag ska själv snart dra mig till sängen för en god sömn vilket är väldigt nödvändigt här ombord. Kort och gott så har dagen varit mycket bra och rätt lugn, så jag tackar för mig och hoppas ni håller ut 4 dagar till utan bästa mb14b <3. Nedan kan ni bli lite avundsjuka av bilderna...



**Personallogg: ----**