

Datum: 22/9 2018

Loggskrivare: Linn Björklund & Sara Zanabria

Lärare och besättningslogg: Marie Nord

Position: Cherbourg, Frankrike

Väder: 13-16 grader, regn och moln

Fart: Stillastående

Segelsättning-

Kurs-

## **Elevlogg**

Morsning korsning!

Nu befinner sig Älva i Cherbourg, Frankrike efter en dramatisk natt (dramatisk för oss, inte för besättningen☺) över den engelska kanalen. Efter en natt med många kritvita ansikten och vingliga ben kom vi fram klockan 09.00 där alla fick hjälpas åt att lägga till vid hamnen. Trots alla trötta miner skötte klassen städningen på båten galant.

Efter en god lunch bestående av lax och potatis var det dags för lektion där nästan halva klassen sov.... Vi förberedde oss inför morgondagens utflykt som tar oss till Normandie och D-day stränderna. Senare på dagen gick vi ut i staden och delade ut enkäter. De flesta gav upp när de insåg att fransmännen inte kunde engelska. Det gav däremot inte klassen några ledsna miner eftersom vi då istället kunde upptäcka staden!

De kommande dagarna står Normandie och vänskola på schemat innan vi beger oss av till Biscaya som just nu inte känns så lockande för många. MEN vi håller tummarna för sol, värme och glada miner ☺

Adjöss från oss ute på sjöss! // Linn Björklund och Sara Zanabria

Bonjour!

Efter en natt med lite sömn för de flesta av oss, kom vi så fram till Cherbourg precis när alla såg fram mot lite frukost. Eleverna var behjälpliga vid tilläggnigen och när vi sedan ställde in förmiddagens lektion för en ”klart skepp”-städning, så hjälptes alla åt utan knot men med musik att få Älva ren och snygg. Som lärare så får vi ibland ha lektioner när vi ser och förstår att eleverna hellre skulle vilja sova, men de var tappra när vi repeterade lite retoriska begrepp och gick igenom uppgiften för morgondagen och pratade om schemat för de nästkommande dagarna.

Som nämnts gick vi alla ut på stan efter lektionen. Vissa av oss fyllde på kaffetarmen, andra fyllde på med lite franska läckerheter. Efter promenaden kom vi tillbaka till Älva och möttes av en härlig vitlöksdoft från Byssan. Till middag serverades vi fläskfilé eller quornfilé med råstekt potatis och hemslagen bearnaise. Tack Henrik, Lina och Clara som under ledning av Catarina lagade en fantastisk lördagsmiddag åt oss. Nu har filmen börjat (8 Mile) och några har dragit ut på stan en stund till innan det är dags att krypa till kojs. Jag tror vi alla somnar ovaggade ikväll☺.

Salut

Marie och David

