

Logg från Älva

Datum: 21 Januari

Elevloggare: Sebastian Zetterberg och Lucas Gran

Personalloggare: Frida Wigur

Position: Agadir, Marocko

Beräknad ankomst till nästa hamn: 25 januari

Planerat datum för att segla vidare: 22 Januari

Väder: Växlande mellan sol med höga temperaturer till moln och regn med låga temperaturer.

Elevlogg:

Skepp o hoj!

Oj oj oj vilken dag... Dagen började med dramatik i allra högsta grad. Trötta ansikten blev skärrade när vi fick reda på att det hade blivit en miss i bokningen av Marrakechresan, och vi var menade att åka den 21 februari. Men det rådiga vaktlaget redde ut missförståndet och vi fick trots allt åka till Marrakech. Vår kontroversiella guide som tycker att det är okej att vara man och homosexuell så länge man sitter i fängelse, gav oss mycket fakta inte bara om Marocko utan även Sverige. Vi fick bland annat reda på att Gamla Stan, i Stockholm, är omringad av en gigantisk mur som skyddar kulturen. I Sverige pratar man förutom Svenska också tydligen "Viking", vilket var något som han tänkte att vi pratade utan att tänka på. Vår kung har två söner och heter "Lustav". Ifall du tycker att det är för dyrt att bo i Sverige tipsade han att man skulle flytta till Marocko då det var identiskt till Sverige, men endast snäppet billigare. Han gjorde en parallell mellan alkohol och tid. Ifall man dricker alkohol gör man saker som man inte är medveten om. Ifall man inte vet vad man gör (typ håller en annan man i handen) kan man hamna i fängelse kommer därmed att slösa sin tid.

Sammanfattningsvis kan man säga att han är en sann filosof och statsvetare. Trots sina svackor måste vi dock tacka honom för att han dök upp med så kort varsel, han gjorde sitt bästa. Vilken stjärna! Första stoppet var Bahiapalatset som hade fantastisk arkitektur och fina fruktträd. Även fast vädret inte var med oss, med nio grader och regn, så var det minst sagt en intressant upplevelse. Annars så var Marrakech egendomligt med sin kilometerlånga marknad och galna försäljare som hoppade på en så fort man slog en blick på några av deras saker. Det var inte bara vi som var köpsugna, utan även försäljarna, som erbjöd 40 000 kameler för att köpa ingen mindre än vår fina mattelärare, Kerstin. Vilket kap! Tyvärr ville vi inte dela med oss av henne. Dagen avslutades med att äta en god middag på ett lastbilshak, vi själva fick vara med och ställa fram maten. Vi åt sallad, bröd och kött. Köttet var malet och grillat på plats. Supergott! Nu är klockan tio på kvällen och det nya vaktlaget

som ansvarar för loggen framöver checkar ut. Peace out!





Personallogg:

Medan våra fina elever har varit på äventyr till Marrakesh så har vi fått roa oss på egen hand. Med bara fem personer ombord så kan jag, som kock, ta tillfället i akt att åka upp till marknaden Souk Al Had i Agadir. Där gör jag inköp till båten, mest frukt och grönt. Det är otroligt roligt att gå där och bestämma saker och få halva marknaden att engagera sig i våra inköp.

Innan vi gjorde det så var jag och Zarah runt på marknaden för personliga ärenden. Vi besökte vår favoritsäljare Hussin, för att handla lite ljus, keramik och dricka te. Vi råkade också gå in och kika i en instrumentaffär. Det slutade med att jag blev med gitarr igen. En riktigt ful, rosa historia men jag gillade den skarpt. Försäljaren sa att jag prutar som en berber, vilken smickrare.

Mycket té blir det också. Här är en bild från idag när vi dricker te med några män som också bjöd på Tagine och tandpetare.



Ibland så får man stanna upp och bara insupa vilken fantastisk miljö man vistas i och vilka kulturer man får lov att smaka lite på, det är verkligen det bästa med jobbet förutom eleverna. Tror inte det blir riktigt lika god stämning hemma på Ica om jag kommer in och börjar peka med hela handen, förväntar mig att någon ska dra min kundvagn och börjar pruta på totalsumman.
/KockFrida