

# Logg från Älva

---

Datum: 20/08-16

Elevloggare: Elmer och Madeleine

Personalloggare: Andrestyrman Petra

Position: Mitt emellan Landsort och Blå Jungfrun

Segelsättning: Nej tyvärr, motorgång

Fart: 6 knop

Kurs: 190

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lysekil tisdag kväll eller onsdag morgon

Väder: Halvmulet, 18-20 grader och svag sydlig vind

## Elevlogg:

Hej allesammans! Efter en väldigt gungig kväll/natt med sköna stora vågor, har vi fått några sjösjuka besättningsmän. I morse vaknade vi till att man kunde se 360 graders horisont, vilken upplevelse!

Idag var det den officiellt första schemalagda dagen med lektioner från 09 till 17, då vi har haft



meteorologi, Navigation och Sjömanskap där vi lärde oss lite olika typer av knopar. Klockan 08.00 seglade Briggen Tre Kronor förbi oss och vinkade glatt.

Mitt på dagen ringde alarmet då vi hade en "man över bord" övning, där en av besättningarna frivilligt hoppade i vattnet med överlevnadsdräkt. Några andra besättningsmän fick därmed köra ut med akterribben och hämta upp honom medan vi elever stod och pekade ut hans position. Sen rullade dagen på och till lunch blev det en utsökt blomkålssoppa, cred till kocken som tar hänsyn till alla allergier som förekommer här på båten!

Mellan pendlandet av lektioner samt vakt har vi alla börjat anpassa oss mer till båtlivet och har nu insett hur viktig sömnen är. I slutet av dagen fick vi chokladbollar serverat av byssan-laget medan vi passerade Ölandsbron. Det finns fortfarande väldigt mycket positiv energi på båten och vi alla har det väldigt härligt här på Älva.

God natt, ni behöver inte oroa er för oss!



### Personallogg:

Idag påbörjade vi den evighetslånga passagen förbi Öland. Om man kommer på kvällen kan man se det pulserande ljuset från Långe Erik i flera timmar. Evighetslånga, men långtifrån oangenäm. Speciellt inte en dag som denna då det enda som skiljer havet från himlen är den trådlika gräns som bildas av den låglänta landmassa i öster som kallas Öland. Det är vackert på havet, olika layout och kulörer varje dag, timme för timme.

Det som hägrar för många nu är det stundande och det mycket spännande tillfälle då fartyget går under Ölandsbron. Detta kommer att ske vid 20.30-tiden. Denna attraktion är faktiskt så tilldragande att vår lärare, Catharina, lärare och master of science, som förutom att hon är ett organisatoriskt under även är flexibilitetens drottning och har ett hjärta av guld, har några kompisar som kommer att stå och vinka på bron.

Eleverna pluggar för att få en kustskepparexamen, det är nytt för i år. Jag tycker mig kunna ana ett stort intresse för allt som har med sjön att göra och det känns roligt. Under natten hade vi så gott om vatten runt båten att jag släppte dem fritt vid rodret utan att peta, det dröjde inte länge förrän samtliga styrde rakare än en strumpsticka med diametern 2 mm. Under sådana omständigheter spelar det ingen roll om lektionstiden måste flyttas fram tio minuter på grund av att det ligger o´boy utspilld över halva häradet.

Hälsningar Petra Nyberg, 2:e styrman.