

Logg från Älva

Datum: 20 maj

Elevloggare: Mattias och Elin

Personalloggare: Lotta

Position: Förtöjda i Oudeschild, Texel

Datum för att segla vidare: 22 maj

Datum för ankomst till nästa hamn: Helgoland 24 maj

Väder: Soligt och skönt, lite blåsig

Elevlogg:

Tjatja bloggen! Mattias och Elin in da house!

Idag på vattnet mår vi alla bättre och ingen har kastat upp. Det har dock ändå gungat en del, men idag kunde alla uppskatta vågornas vaggande. Någon gång efter 12 la vi till vid Texel, en holländsk ö vars mudflats vi ska utforska imorgon! Till allas glädje väntade vår älskade marinbiologilärare Lasse oss i hamnen. Eftersom att skeppet måste se respektabelt ut om lokalbefolkningen vill titta förbi storstädade vi hela Älva (rent skepp, som det kallas här ombord). Skeppet är nu (förhoppningsvis) skinande rent!

I Oudeschild's hamn välkomnade även övande artister oss, för tydligen är det festival här ikväll. Nu sitter vi därför och njuter av ljudet från deras framträdande. Vi har även avnjutit en fantastisk tre-rätters middag, serverad av vårt fantastiska byssanlag Torskrenset. Kvällens tema var "fultema" och alla såg förträffliga ut. Vi hade fått varsin lapp med något specifikt vi skulle utföra under middagen, så det blev tal, skratt och frianden.

Älvaresan är definitivt en upplevelse som heter duga och vi njuter av varenda minut, när vi inte hänger över relingen i sjösjuka.

Hoppas ni har det lika gött därhemma, tjingeling!



Personallogg:

Natten blev lugn och skön vilket uppskattades av oss alla, särskilt de som fick chans att ta igen sig ordentligt efter känningar av sjösjuka. Förmiddagen tillbringades med egna studier och tillsammans med mig i engelskan. Det var fantastiskt kul att få lyssna på elevernas redovisningar av intervjuerna de gjorde ute på gatorna i Ramsgate! Nu är alla uppgifter i engelskan snart klara och jag och Kerstin styr kosan hem mot Sverige imorgon.

Vid 13-tiden anlände vi till hamnen i Oudeschild. Eleverna gjorde rent skepp och Byssan-laget arbetade hårt i köket med alla förberedelser inför kvällens tre-rättersmiddag. Lasse anlände till skeppet i god tid till middagen och eleverna överträffade verkligen sig själva när det gäller matlagning, härliga sånger och underhållning. Verkligen ett mysigt sätt att tillbringa sista kvällen här på Älva!

Imorgon bitti hänger vi med Lasse på utflykt och tittar på mudflats och sedan har eleverna lektioner i Fartygsbefäl på eftermiddagen.

Jag och Kerstin har haft en helt underbar vecka tillsammans med alla elever och jag kommer minnas min allra första segling med massor av härliga minnen och oförglömliga upplevelser. Detta har verkligen varit en fin vecka!

Fröken Lotta ☺