

Logg från Älva

Datum: 20-1-2018

Elevloggare: Alexander de Potocki och William Korfitsen

Personalloggare: Aron

Position: 70 M ost om Lanzarote

Segelsättning: Storsegel, fock, stagfock och inre klyvare

Fart: 5 knop

Kurs: Arrecife

Beräknad ankomst till nästa hamn: 21/1 tidig förmiddag

Planerat datum för att segla vidare: 24/1 på kvällen

Väder: Mestadels klart, 20 grader, avtagande nordostlig vind

Elevlogg:

Hej, idag har vi haft en något lugnare dag då vi långsamt rör oss mot Arrecife. Dagens schema bestod av både matematik och VHF-lektioner. Under matten har klassen kämpat med individuella matteuppgifter samt övningsuppgifter för kommande prov. På VHF-lektionen fick klassen rollspela olika nödsценарion ut till havs i grupper med varsin walkie talkie, något som gick väldigt bra. Några som gick vakt fick även höra ett riktigt MAYDAY som sändes på VHF'n, någon på Lanzarote hade ramlat ner i vattnet och behövde plockas upp. Vind och sjögång har avtagit under dagen och det är nästan ingen ombord som lider av sjösjuka längre. På kvällen såg vi en val eller närmare bestämt en plym av vatten som sköts upp över ytan en bit bort. Alla elever blev mycket upphetsade och ville se mera av den men valen simmade åt motsatt håll som båten men vi hoppas på att få syn på flera valar under resans gång. Till middag serverades en fantastisk vegetarisk gryta och nu sitter alla i pluggstugan med sin matte och VHF. Vi beräknas komma fram i morgon bitti runt frukost!

Personallogg:

Hej!

Tillbaks på Älva efter vinteruppehåll och såhär en dryg vecka in i seglingen börjar rutinerna och sjöbenen återkomma!

När jag skriver det här har jag precis klivit på nattvakten (00 – 04) och lugnet och tystnaden har lagt sig över Älva, himlen är fylld av stjärnor och med lite tur får vi påhälsning av lite delfiner i mareden under natten.

Som eleverna skriver ovan har vi haft en ganska lugn dags segling med måttliga vindar och strålande solsken. Många har tagit tillfället i akt och suttit ute och njutit av solen så fort de varit lediga. De flesta verkar ha börjat vänja sig vid rullningarna och humöret och stämningen är bra ombord även fast jag tror att en hel del ombord längtar lite till Lanzarote och lite tid iland. Det är riktigt kul att jobba med eleverna ombord på Älva då de både är engagerade i vad vi gör, intresserade av att lära sig och hjälper varandra när det är lite tungt.

Nu ska jag gå upp och njuta av en natts seglande under stjärnorna på Atlanten!

Tills nästa gång

//Aron Holmberg

