

# Logg från Älva

---

Datum: 19/05 -2018

Elevloggare: Matilda och Ebba Kristina

Personalloggare: Osmar

Position: N 53°36 E 5°35

Segelsättning: Inga segel uppe, endast motor igång

Fart: 5,8 knop

Kurs: 77°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 20/5-2018

Planerat datum för att segla vidare: 22/5 -2018

Väder: Klart men lite kyligt, temp 13°. Ostlig vind 6 m/s

## Elevlogg:

Skepp o hoj! Idag har inte varit en speciellt händelserik dag, vi har fortsatt vår segling mot Helgoland som är en liten ö utanför Tyskland och Danmark. Som vanligt har dagen bestått av lektioner både navigation och marinbiologi. På navigationslektionen fick vi lära oss om lanternor och dagersignaler! Vi fick även se hur Älvas dagersignaler såg ut på nära håll. Under marinbiologin gick vi igenom kapitel 11 med vårt vaktlag. Annars har dagen varit lugn, de flesta har pluggat andra har sovit. De som varken pluggade eller sov var på vakt eller i byssan. Dagens segling började först med dimmigt väder och blåst men under dagens gång blev vädret klart och vågorna lugna! En spännande tillägg i buffen är att vi har fått Nesquick!!! Tidigare hade vi en väldigt tom låda chokladpulver som många gröpte ur (vi var några av dem). Nu när vi har Nesquick är alla chokladdrickare mycket glada! På kvällen har dagens diskussion bestått av vilken film vi ska se, detta resulterade i att vi nu ser på Torkel i knipa. Inte så mycket mer har hänt idag men var beredda på en till logg imorgon!

Ha en fortsatt bra dag! Hälsningar Matilda och Ebba Kristina!!!

## Personallogg:

Hej alla Bloggläsare!

Här är kocken! Ja... jag är inte en chokladdrickare... Men idag märkte jag att chokladburken var tom... kommunikation kan göra livet sötare...

Dagen började grå och lite kall, vi åker för motor mot vinden. Vi seglar nära Holländska kusten, jag var en stund på bryggan efter frukosten och fick veta att det inte är så djupt där vi var... 25 meter...

Innan vi började laga lunch, medan jag förberedde lite saker till middagen ikväll, hörde jag plötsligt ett högt dånande ljud av propeller i luften, jag trodde vi var på väg att bli överkörda av en svävare, men det var en SAR-helikopter (Search and Resque) som flög nära vattnet och cirklade kring oss. De tog bilder av Älva som de förmodligen skulle använda i utbildningssyfte. Ett ganska spännande moment! Bra att veta att de finns och håller sig aktiva.

Lunch hade två alternativ för köttätarna... En spansk kassler, och en riktigt spansk chorizo serverad med ugnstekta potatis. Till vegetarianerna serverade vi kryddigt stekta quornbitar med wok-grönsaker.

Middag var vegansk till alla med en mättande kikärtsgryta. Senare fick jag en kö av möten... Möte på bryggan med hela besättningen, 40 minuter senare möte i skepparsalongen med elevernas representanter och besättningens representanter och kaptenen, vårt regelbundna skeppsmöte, efter det fick jag ta ett möte med byssalaget för att prata om lite justering... Lång dag! Nu det är dags att lägga sig. Älva seglar lugnt nu och vi blir allihop vaggade till sömns.

Osmar Dias