

# Logg från Älva

---

Datum: 18/11-16

Elevloggare: Atle och Andreas

Personalloggare: Zarah Qvist

Position: Agadir Marin

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: 21/11

Väder: Soligt

## **Elevlogg:** Hej loggen!!

Dagen idag har gått ut på att vi har fått undersöka den nya hamnen och staden, Agadir. Vi anlände vid 10:00 tiden idag förmiddag. När vi hade lagt till så var vi tvungna att vänta på tullen för att godkänna deklareringen av skeppet. Under tiden vi väntade så gjorde vi "Rent skepp" som innebär att man städar varenda millimeter på fartyget. Vi putsade även de flesta mässingsdetaljer som fartyget har. Mitt i städningen så bjöds det på lunch av den bästa byssan, hemmagjorda köttbullar med spagetti. Efter lunch så städade vi det sista som var kvar. 13:00 hade vi ett möte om hur det hade gått med deklareringen och VI BLEV GODKÄNDA!!! Efter 4 dygn av att bara se vatten så blev vi alla på båten väldigt exalterade och hoppade i land så fort som möjligt. Flera av oss satte kurs mot stranden som bara ligger hundra meter från båten och de andra letade Wifi på olika ställen i staden. Vattnet var väldigt behagligt och solen lös starkt. Nu har vi precis ätit middag och väntar på att Kapten Jan ska hålla ett föredrag om sitt liv som kapten på de sju haven. Stay tuned! Med vänlig hälsning Atle och Andreas.

## **Personallogg:**

Hej på er där hemma!

Nu är vi förtöjda i ett väldigt varmt och soligt Agadir.

I natt låg vi och guppade utanför hamnen för att invänta ljuset och tiden för att gå in till marinan här i Agadir. Man vill helst inte gå in i denna hamn när det är mörkt pga att det finns massa fiskeredskap i vattnet utanför. Vi fick istället njuta utav en enorm stjärnhimmel och delfiner som var nyfikna runt båten inatt.

När det blev ljust och vi fick klartecken ifrån marinan att komma in, så startade vi maskin och bärgade stagfocken, som vi haft uppe under natten. Här i Agadir gör vi en lite annorlunda förtöjning med Älva, vi måste nämligen backa in och förtöjer enbart i aktern. I de flesta andra hamnar ligger vi med hela sidan emot kajen. Eleverna tyckte det var kul och lärorikt att få göra en annorlunda tilläggning. Grabbarna ombord är otroligt duktiga och engagerade i allt som görs ombord vilket är superkul! Dem tar stort ansvar och visar fram fötterna i allt vi gör.

Efter dagens "Rent Skepp" fick eleverna gå iland och de flesta satte fart emot det bästa glasstället här i Agadir! Även de flesta i besättningen tog en tur dit för att äta den fantastiska glassen.

Efter en fantastisk middag ifrån byssan är snart dags för en föreläsning utav Kapten Jan. Halva klassen sitter redan redo och väntar med stort intresse.

Ha det bra hemma i Sverige

Vi har det väldigt bra ombord!

Mvh Zarah Qvist



