

Logg från Älva

Datum: 18/3-17

Elevloggare: Casper och Johanna

Personalloggare: Överstyrman och riggansvarig: Stefan Alvå

Position: Mitt emellan La Gomera och El Hierro

Segelsättning: Beslagna längs bommar och bogspröt.

Fart: 3.1knop

Kurs: 240

Beräknad ankomst till nästa hamn: 19/3 08:00

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag.

Väder: Växlande molnighet, med några regnskurar

Elevlogg:

Hej där hemma! Denna dag började på bästa vis, vi fick nämligen besök av en grupp delfiner lagom till frukost. Vi fick en härlig show då delfinerna hoppade till höger och vänster och de levde verkligen upp till sitt sociala rykte. Efter frukosten fortsatte vi på vanligt vis med lektioner och även om klassen kanske inte var allt för pigga och engagerade så kom det att ändras på mycket snabbt då utkiken i form av Lasse fick syn på en grupp grindvalar. Från 0-100 på 3 sekunder flög klassen ur lektionssalen och upp på däck och stod som fastklistrade vid sina kikare i hopp om att få skymta valarna. Ingen behövde dock bli besviken då det inte tog lång tid tills valarna simmade förbi endast några meter ifrån båten och stämningen var bättre än på julafton.

Nästa stämningshöjare kom vid klockan 14, då båten gjorde ett litet stopp för att ge oss elever en möjlighet att bada. Eftersom båten befann sig över ett djup på 500 meter så spred sig en viss nervositet inom klassen när det börjades reflekteras om vad som kunde gömma sig under oss. Som de marinbiologer vi är tog det dock inte många sekunder innan folk kastade sig i med huvudet först ner i djupet och med cyklopet i högsta hugg försökte utforska vattnet omkring oss. Några timmar senare när alla var torra var det dock två personer som bestämde sig att de inte riktigt fått nog av vattnet. Med hjälp av dricksglasen från maten bröt ett vattenkrig ut mellan Kitty och Lotta och trots att de båda var genomdränkta så var det glada miner som beslutade att kriget skulle avslutas oavgjort.

Hur kul det än må verka att sitta och skriva denna loggbok, så lockar dock filmen "Smala Sussie" som visas i detta nu, därför är det nu dags att avsluta dagens logg och sammansluta med resten av klassens biokväll. Vi önskar därför er där hemma en fortsatt trevlig tid, även om ni inte kommer ha det lika bra som vi!



Personallogg:

Hej, som Casper och Johanna precis skrivit så har det varit en lugn dag för alla ombord, vi i besättningen har jobbat på med vaktgång och styrt skeppet ner längs La Gomeras ostkust i långsam takt. I solsken har vi kunnat jobba på med lite småunderhåll och kunnat lägga mycket tid på att lära ut hur instrumenten på bryggan fungerar, framförallt radarn. På eftermiddagen när min vakt (16-20) började så visade jag hur man tog ut sin position på havet förr i tiden med hjälp av en sextant och hur man tar ner solen till horisonten. Att få äran att lära ut sjömanskap och navigation till en klass med intresse och en stor längtan efter kunskap är det bästa jag vet, Kul!



