

Logg från Älva

Datum: 17/9 2016

Elevloggare: Filip Ahlström

Personalloggare: Thomas (kapten på skutan)

Position: Gosport, England

Segelsättning: Inget

Fart: Det rycker lite i tamparna på grund utav tidvattnet

Kurs: Ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: 21 september

Planerat datum för att segla vidare: 20 september

Väder: Det började med regn men senare på eftermiddagen blev det sol.

Elevlogg:

Idag började vi klockan 05:30 på Arlanda i kalla Sverige. Sedan flög vi till Gatwick i 2 och en halv timme. Efter den långa resan åkte vi buss i två timmar till. När vi till slut kom fram till Älva möttes vi av den trevliga besättningen och en god måltid. Det var lasagne. Vi fick efter lunch lära oss hur vi skulle agera om en olycka inträffade. Vi fick testa överlevnadsdräkter och vi fick instruktioner om hur flottarna fungerar. Resten av eftermiddagen ägnade vi åt fältstudier då vi skulle dela ut enkäter till folk på gatan. Det var lite svårt i början men efter många försök fick vi alla några svar. Nu ser vi fram emot en god middag och en fortsatt trevlig kväll.

Hälsningar från Älva /Filip Ahlström



Personallogg:

Klassen kom lagom till lunch efter en resa utan problem. Nu är det mycket för eleverna att lära sig eftersom det är första gången de är ombord på Älva. Vi mjukstartade med en del säkerhetsövningar, och de gör sig nu hemmastadda ombord. Några har arbetat i köket/byssan och har hamnvakter under natten som kommer. I morgon fortsätter vi med förtrogenhetsutbildning och innan vi går härifrån så ska de också få kunskap om segelsättning. Det är roligt att ha elever ombord igen och det har börjat väldigt bra, eleverna är vetgiriga och fokuserade.

Kan konstatera att värmen som legat över England en längre tid nu är borta och att det är tröjor som gäller, men vi ska söder ut och kan kanske hinna ifatt värmen.

Thomas