

# Logg från Älva

---

Datum: 2018-03-17

Elevloggare: Danne och Anton

Personalloggare: Krister

Position: Marina Santa Cruz, Teneriffa

Väder: Soligt och varmt.

## Elevlogg:

Tjenixen kära loggläsare!

Mätta, belåtna, och efter många skratt från vår trerättersmiddag skriver vi nu denna logg. Morgonen började som en klassisk morgon ombord på Älva med städning och frukost. Efter frukosten och en beundransvärd soluppgång för vissa, eller sömn för andra förtöjde vi på Santa Cruz.

Santa Cruz är Älvas hemmahamn i Kanarieöarna och innebär även slutet för den magiska resa i Marocko och Kanarieöarna. Även om vädret inte vart på vår sida denna resa har vi fått fantastiska ögonblick, som det unika tillfället när vi såg späckhuggare knappt 10 meter från båten. Det har också varit en tillmötesgående och förstående besättning som följt med oss på denna resa.

När vi väl förtöjt och tagit fram landgången hade vi fritid fram till lunch, många gick in till stan medan andra solade. Efter lunchen fick vi även mer fritid för att gå runt i stan och njuta innan morgondagens storstädning.

Resans sista trerättersmiddag hade ett Disneytema och varje bord blev tilldelade en Disneyfilm. Det fanns bland andra Snövit och den lilla sjöjungfrun. Förrätten bestod av bröd och tsatsiki, tomatröra, samt ostcrème. Huvudrätten bestod av en beundransvärd och fantastisk tacos. Trerättersmiddagen avslutades med en fantastisk fruktblandning som doppades i mörk choklad. Underhållningen under trerättersmiddagen var även på topp, då både bordet som blev tilldelad snövit och bordet som blev tilldelad skönheten och odjuret roleplayade.

Nu ligger några och kollar på kill bill 2 medan andra vilar, eller pluggar. Resan börjar verkligen lida mot sitt slut då denna logg är den näst näst sista loggen som skrivs. Men som sagt har det varit en fantastisk resa även fast planeringen stuvades om flera gånger.

Hoppas ni har haft lika bra där hemma som vi har haft det,

## Personallogg:

Hej,

Imorgon åker jag hem. Lite tidigare än övriga besättningen. Jag behöver åka hem redan nu då jag ska undervisa på skolan kommande vecka. Min avlösare Stefan kom tidigt i morse för att ta över befälet.

Jag måste säga att jag hade föredragit att stanna kvar och delat de sista dagarna ombord med klassen. Jag kommer verkligen att sakna alla. Jag skulle kunna tänka mig att stanna kvar och fortsatt segla vidare med samma klass en månad till om det bara gick att göra så.

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Förväntningarna är höga inför varje segling. Inte minst klassens förväntningar. Den här resan har jag ställts inför svåra beslut och det har mer än en gång varit jobbigt att göra klassen besviken. När vi har behövt skipa en hamn eller lämna en annan i förtid på grund av vädret. Men eleverna har imponerat. Imponerat med sin positivitet. De har tagit motgångarna som utmaningar och gjort det bästa med det.

Men kanske är det är karma? Jag menar inte att ni, klassen, förtjänar en resa där alla planer spricker. Jag menar att tack vare att det gått som det gjort så blev det så bra. Jag tror att det gav oss alla en starkare sammanhållning. Vi började fokusera på det som egentligen är viktigast, varandra. Sen kom även bonusen, som vi annars inte fått. Späckhuggarna! Hur många får se det egentligen? Och på så kort håll, alldeles intill båten.

Jag skulle aldrig byta denna resa mot en annan. Jag skulle i efterhand inte kunna säga att den blivit bättre om vi kunnat följa planen. I mina ögon blev den perfekt.

Nu återstår bara en sak. Jag vill tacka alla er i klassen. Tack för att ni gett mig och resten av besättningen det bästa man kan få. Er uppmärksamhet, tid och framförallt er vänskap!

Tack för mig och jag hoppas få segla med er igen i framtiden!

Allt gott!

/Kapten Krister

Gruppbild från kvällen:

