

Logg från Älva

Datum: 16/3

Elevloggare: Ramina

Personalloggare: Erik

Position: N27°59,9' W016°28,0'

Fart: 5 knop

Kurs: 080

Beräknad ankomst till nästa hamn: 17/3 efter frukost

Väder: Soligt, lite blåsig

Elevlogg:

Ohoj alla landkrabbor!

Här sitter jag lite stressad då jag hade helt glömt bort att det var min tur att skriva logg. Men men, så kan det gå! Dagen började med att alla steg upp till frukost, då vi även fick reda på att vaktlaget Krabborna skulle hålla sin sociala aktivitet. Vi fick även reda på att efter lunch skulle vi att kasta loss och lämna den underbara ön, La Gomera, för att bege oss till vår sista destination, Teneriffa.

Personligen tycker jag att det är helt sjukt hur tiden har gått så fort men ändå så sakta. Det känns verkligen som att dagarna har flugit förbi, och att man inte riktigt har fattat att det faktiskt bara är tre dagar kvar då vi flyger hem. Dock märks det på klassen att vissa är lite taggade på att få komma hem och träffa sina nära och kära, samtidigt som man inte är redo att säga adjö till denna otroliga resa.

Krabbornas sociala aktivitet hölls vid en strand. Vi delades in i tre lag och körde några lekar för att samla poäng. Lekarna var allt från norsk fylla, till att kasta ägg till varandra och se hur långt man kom utan att ägget skulle gå sönder. Klassen hade det väldigt roligt, och jag är väldigt stolt över mitt lag då vi vann tävlingen! 😊 Efter all lek var det dags att bege oss tillbaka till skeppet då vi lugnt förberedde oss att kasta loss. Avgången skedde runt 12:00 och vi blev bemötta av en massa vågor och vind, vilket gjorde att de flesta gick antingen ner till sina hytter för en liten tupplur medan andra satt och plugga inför klass 8 provet.

Just nu sitter de flesta och tittar på film, medan andra sitter och pratar. Jag tror att de flesta inser hur lite tid vi har kvar nu, och därför försöker vi att ta vara på denna tid vi har tillsammans. Självt tycker jag att det är väldigt sorgligt att vi snart lämnar Älva som har varit vårt hem den senaste månaden. Jag kommer verkligen sakna att vakna upp varje morgon med klassen och att få äta frukost tillsammans, och kvällarna då vi alltid sitter och myser med varandra. Klassen har verkligen kommit varandra närmare under den här resan, vi har nästan blivit som en familj. Samtidigt som hela denna resa har varit fantastisk så kommer det bli skönt att få komma hem!

Puss & kram önskar en väldigt känslomässig Ramina.

Personallogg:

Hej igen!

Som Ramina säger ovan är det nu nära slutet på vår resa som kanske inte alltid blivit som vi tänkt oss, men som med elevernas positiva humör ändå blivit riktigt lyckad i mina ögon. Just nu tuffar vi för maskin i sundet mellan Teneriffa och Gran Canaria.

Det var väldigt kul att få avsluta med Gomera då det är en väldigt trevlig ö som eleverna kom att gilla lika mycket som jag med besättning. Medan eleverna gjorde slut på den sista energin vid stranden passade vi på att städa upp efter de underhållsarbeten vi sysslat med på båten och såg till att samtliga utrymmen var sjöstuvade ordentligt då risken för en gungig resa alltid finns på denna etapp.

Jag har haft en otroligt givande, rolig resa med en härlig besättning och framförallt tack vare denna härliga klass. Det är också roligt att veta att vi redan nästa vecka kommer att ses hemma i Stocksund. Då är jag tillbaka hos våra isbitar till båtar som behöver kärlek och elevernas vardag återigen är återställd.

Tack Mb15b! Nu städar vi upp och njuter av de sista dagarna ihop.

Med vänlig hälsning

Erik



Utsikt över Valle Gran Rey och Älva nere i hamnen