

Logg från Älva

Datum: 14/01-17

Elevloggare: David Ottervall och Freja Tonefjord

Personalloggare: Kerstin Månsson

Position: Mellan Gran Canaria och Teneriffa

Segelsättning: Yttre och inre klyvare, stagfock, fock och storsegel

Fart: 6 knop

Kurs: 115

Beräknad ankomst till nästa hamn: 18/01-17, onsdag

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Sol med mycket molnighet

Elevlogg:



Efter gårdagens sovmorgon var det tillbaka till vanligt schema. Frukost klockan kl 07.15, därefter vanlig städning. Alla vaktlag fick städa sina specifika stationer och sedan deras vardera hytter. Idag var det en speciell dag, vi skulle på vår först busstur, dessutom utbröt en epidemi med magsjuka bland eleverna. De magsjuka fick tyvärr stanna hemma på Älva. Bussen anlände 09.00 och vi avgick kort därefter. Vi åkte mot högre altituder. Teneriffas högsta punkt och vulkan, Teide var vår destination. För att komma dit åkte vi genom huvudstaden och sedan La Laguna. Därefter lämnade vi motorvägen för att ta oss uppåt. Guiden berättade passionerat allmän fakta om Santa Cruz och Teneriffa, historia, fauna och flora. Vissa byggnader vi passerade i Santa Cruz berättade hon om dessutom.

När vi kom lite högre upp åkte vi genom oändliga barrskogar över molnen, man såg knappt Santa Cruz längre. Majestätiska bergstoppar steg över molnen med steniga dalar. Vårt första stopp var ett kafé där man kunde ta sig något och äta eller gå på toa eller bara ta ett andetag av den lätta luften. Efter det bar det av igen. Högre upp började skogarna försvinna och landskapet bestod mest av små buskar, sten och grus. Bussen stannade vid en sluttning där man kunde se Teide tydligt. Vid vägen fanns det även ett stort stenblock där man kunde se de olika bergslagererna. Den kallades chokladkakan eftersom de olika färgerna hade olika brun- och svart färg. En bit upp kunde man även se observatorium. Utflykten fortsatte ett bra tag till. Vi hade nästan åkt runt Teide. I landskapet fanns nu magmatiska stenar och obsidian som bildats av alla utbrott från vulkanen. Till slut stannade vi för att ta en närmare titt på stenarna och den annorlunda naturen. Därefter vände vi och åkte tillbaka mot ett besökscentrum för att äta lunch. Vid centrumet fanns höga klippor och trappor för att ta sig upp och ner för dem. Efter en härlig timme där fortsatte vi tillbaka och gjorde tre stopp på vägen, bland annat för att titta på de stora kottarna som barrträden har. Vid halv fyra tiden var vi tillbaka på Älva.

Det var middag kl 17.30 och kl 18.30 skulle vaktlagen som har 8-12 och 4-8 vakten samlas för att lämna hamn. När vi var en bit ut på havet hissade vi alla segel utom mesan. De som har mesanseglet

som sin station fick så klart hjälpa till på de andra seglen.





Personallogg:

Hej alla därhemma!

Ja nu är seglingsäventyret med MB14a verkligen igång, det är jätteroligt, En härlig och glad klass åkte ner i förrgår, och trots förseningar pga snöoväder i London syntes inga sura miner utan humöret var på topp när vi äntligen kom fram till Älva en bra bit efter midnatt. Igår var det full fart med säkerhets/förtrogenhetsutbildning hela dagen. Dessutom fick vi ta del av en presentation av Teneriffa så att vi fick lite kunskaper om ön. Eleverna gör sitt gymnasiearbete i form av ett seglingsprojekt där den typen av aktiviteter ingår. En annan aktivitet som ingår är att ordna/boka utflykter, och idag har vi alltså varit på en guidad tur på ön. En fantastisk upplevelse! Alla eleverna tyckte att det var intressanta och häftiga miljöer. Det är en förmån att få vara ute med elever som ställer frågor och diskuterar med guiden, och som så uppenbart tycker att det är roligt att upptäcka nya saker!

Här provar eleverna att lyfta sten, har de måne ätit dunderhåning? Eller är det pimpsten som är

mycket lättare än vanlig sten?



Ikväll har vi kastat loss och sagt hejdå till Santa Cruz de Tenerife. Nu ska vi segla i tre-fyra dygn till Agadir, och i morgon drar undervisningen i både fartygsbefäl och matte igång.



Vi har det bra! /Kerstin