

Logg från Älva

Datum: 13 maj

Elevloggare: Johan Arnalid, Martin Beskow

Personalloggare: kapten Sören

Position: Förtöjda i Brygge

Datum för att segla härifrån: 15 maj på eftermiddagen

Datum för ankomst till nästa hamn: Ramsgate 16 maj

Väder: Molnigt med sol och varm luft.



Elevlogg: Tidigt på morgonen lämnade klassen Mb15b Arlanda på sin väg mot Älva som ligger i Belgien. Efter de 2 timmar på flyget kom bussen som skulle transportera oss vidare. Första stoppet blev på Mcdonken runt 11 för att äta lunch. Sedan bar det iväg till Breendonk. Breendonk var ett slags arbets/förintels läger som var opererande under andra världskriget. Där sattes judar men den största delen av alla som var där var politiska motståndare och personer i motståndsrörelsen. Det var en mycket intressant tur och vi fick lära oss under vilka förhållande de fängslade levde i. Under guideturen var det mycket stående. Det resulterade i att hela klassen fick tillfälliga ben- och rygg skador haha☺. Efter turen satte sig klassen i den otroligt sköna bussen och somnade direkt. Slutligen kom vi fram till Älva. När vi såg Älva från bussen hurrade alla!! Just nu håller vi på att bekanta oss med vårt nya hem, trötta men glada. Simma lugnt kramar Mb15b.

Personallogg:

Ja, ombord kom de med glada skratt och entusiasm så vi i besättningen blev alldeles lyckliga. Det dröjde inte tio minuter förrän kocken hade fått hjälp av muntra och energiska elever som ställde sig och gjorde sallad till middagen. Efter maten gick byssagänget in med full kraft och klarade av både disk och städning av köket på rekordtid. Detta trots att de har haft en jättelång dag med samling på Arlanda redan klocka sex i morse. Imponerande!

I morgon blir det som vanligt förtrogenhetsutbildning, då eleverna får lära känna skeppet utan och innan, framförallt med fokus på säkerhetsutrustning och rutiner. Vi skall hinna med en del övningar och genomgång av segelhanteringen i teorin och praktiken. På måndag skall de få tid att utforska den ganska fantastiska staden Brügge, och sedan avgår vi på sena eftermiddagen.

Ungefär ett dygn tar överfarten till Ramsgate, där klassen bl a gör en dagsutflykt till Dover. Sedan seglar vi till Texel, den västligaste av de Frisiska öarna. Där finns det fantastiska mud flats, sådana som marinbiologer älskar att gräva i för att finna och katalogisera små rara djur. Vidare mot Helgoland, där havssulor och grisslor häckar i tusental och sälarna vältrar sig på stranden. Hirtshals med sitt enastående Nordsjöakvarium, därefter till Tjärnö havsforskningslaboratorium. En seglats i mariinbiologins tecken alltså, som stilenligt avslutas men vår flaggprydda hemkomst till Marina Läroverket den 8 juni. Välkomna att möta upp på kajen då! Och varmt välkomna att följa denna logg, där ni kommer att få dagliga rapporter från vårt äventyr tillsammans med eleverna i MB15b!

Hälsningar från kapten Sören