

# Logg från Älva

---

Datum: 13 januari 2018

Elevloggare: Philip & Madeleine

Personalloggare: Catharina

Position: Ska kasta loss från Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för att segla vidare: Nu

Beräknad ankomst till nästa hamn: Agadir tisdag den 16 januari

Väder: Växlande molnighet, omkring 20 grader på dagen

## Elevlogg:

Hejsan allihopa! Idag har vi besökt Teide, Spaniens högsta berg. Vi började dagen med vanlig morgonrutin och klockan 09.00 blev vi upphämtade av en buss och en guide som vaktlag Bruce har bokat. Bussen tog oss upp genom olika klimat på väg upp till Teide, då vi färdades över molnen, genom fuktiga skogar och torra dalar. Vi stannade längst med vägen för att fotografera och skåda vyerna som var helt fantastiska. Vulkanen Teide är 3718 meter högt totalt men vi nådde "bara" 2500 meter, vilket ändå är högre än Kebnekajse ☺

Vägen upp var i förvånansvärt gott skick så resan var behaglig och guiden berättade om Teneriffas historia under färden. Vi besökta ett café halvvägs upp där många elever testade en lokal kaffedrink (obs non-alcoholic) som heter Barraquito och det fanns även bakverk i alla dess former.

Sedan for vi vidare och stannade på flera platser längst vägen för att ta bilder och utforska områdena, samt luncha. Lunchen bestod av en smarrig tonfiskbaguette som kocken och byssan-gänget fixat åt oss, GOTT!

På vägen hem tog energin slut och bussen vaggade alla elever till sömns på väg ner för berget och hem till båten. Allt som allt var det en väldigt häftig upplevelse och alla är nöjda och belåtna!

För tillfället har vi nyss käkat middag och väntar avgång mot Agadir, Marocko. Resan dit beräknas ta 3 nätter med ankomst på tisdag förmiddag. Imorgon kör vi "äntligen" igång med lektionerna i takt med sjösjukan, vi är taggade.



Teide och ett molntäcke över byn.

Hoppas ni är otroligt avundsjuka där hemma i kalla Sverige.

//Mb15a ©

..

## **Personallogg:**

Hej

Catharina heter jag och är lärare ombord på Älva under de första två veckorna. Under denna ljuvliga dag med solsken både ute och inombords har vi lättat ankar från Santa Cruz för att bege oss till Agadir.

Vi har haft en underbar dag i nationalparken där Teide ligger. Vi har studerat det vulkaniska landskapet och tittat på alla olika typer av lava som har strömmat ut från vulkanerna på Teneriffa. Eleverna har lärt sig att räkna in sig på spanska och nu gäller det att lära sig att räkna på franska.

Nu ser jag fram emot att starta matten och att vi får möjlighet att hissa segel snart.

Som ni kanske har hört så gungar Älva en del och många bävar över hur de ska må på överfarten, men det finns piller för det mesta så vi hoppas att alla ska må bra.