

# Logg från Älva

---

Datum: 12/10-2018

Elevloggare: Gustav

Personalloggare: Jan

Position: Smir

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: 14/10

Väder: SOLIGT OCH VARMT

## Elevlogg:

Hej på er där hemma!

Idag var vi i Tanger och besökte den amerikanska skolan där. Eleverna fick svara på våra sociologienkäter och det blev mycket givande samtal mellan oss och eleverna på skolan. Efter att ha tillbringat hela förmiddagen på skolan så var det dags för lunch. Vi åt couscousskyckling som skulle kunna mätta en hel armé, eller göra LK16 proppmätta. När vi var belåtna så var det dags att göra Tanger osäkert. Vår guide var en historielärare från skolan, Nabil. Han tillkallade den Marockanska polisen för att en annan legitimerad guide blev hysterisk. Denne tyckte det var emot lagen att guida större grupper utan att vara med i facket för guider. Den hysteriska guiden skulle inte komma där och komma när Nabil var i farten.

Efter polisincidenten besökte vi ett mysigt litet konstmuseum med en ännu mysigare innergård. Där fick vi inte bara veta mer om konst utan också om hur sköldpaddor parar sig, haha. Ni kan gissa vad vi tyckte var mest intressant. När det blev dags för fritid på staden under eftermiddagen var majoriteten av klassen på jakt efter porslin, marockanska mattor eller chips. Jag skulle vilja påstå att alla lyckades med eller utan prutning.

På vägen hem fick de flesta en blund, dock inte jag själv som klunkade i mig en Marockansk espresso precis innan avfärd. Den här veckan har min studiegrupp byssan. Det är inte lite SVETTIGT.

Svettiga kramar hem från Gustav...!!





## Personallogg:

En intressant dag med många intryck. Den marockanska skolan "The American School of Tangier" är som ni ser ingen "Marockansk skola" utan, just det, en amerikansk skola i Tangier. Lärare och elever verkar mycket trevliga och entusiastiska och stämningen var skön. Men som sagt, skolan som startades som ett amerikansk-marockanskt vänprojekt 1950, liknar förmodligen ingen annan skola i Marocko. Skolan följer en amerikansk utbildningsplan och ganska många elever verkar vilja studera i USA senare. Under våra promenader i Tangier har vi även fått lära oss att Marocko var det första landet i världen som erkände den unga amerikanska republiken 1776, ni vet, USA. Engelsmännen försökte motverka det, men Marocko erkände USA.

Vi besökte den första amerikanska legationen som också var USA första utländska beskickning och idag är museum, i vilket man bland annat kan möta den idag kanske inte så välkända författaren John Bowles, men nämner jag hans samtida kolleger Truman Capote, Allen Ginsburg eller William Burroughs och Jack Kerouac kanske det går upp ett ljus för er. Museet var fullt av en sorts litterär känsla, eller, om ni vill kanske nåt slags nostalgi. Fowles gamla skrivmaskin och ett par av hans resväskor, tillsammans med foton på honom och författarkollegorna svepte i alla fall in mig i en känsla av förgångna drömmar i ett efter- eller senkolonialt Nordafrika. Flera av den tidens drömmare, författare och poeter tycks ha funnit inspiration i Tangier. Om ni inte visste det var även Humphrey Bogart i staden kanske tio år tidigare, och spelade in filmen "Casablanca". Nej, jag skojar inte, filmen fick heta "Casablanca" bara för att det lät bättre, men den är mer inspelad i Tangier.

Vi besökte även andra intressanta platser under dagen, som den undangömda, men vackra lilla synagogan. Vår guide Nabil berättade att judendomen faktiskt levt vidare i Marocko, och beklagade att den i stora delar av arabvärlden i stort sett uttraderats. Vi gick omkring i mindre grupper genom Medinan, den gamla staden, där några elever lyckades hitta fina keramiska fynd på marknaden. Imorgon ska det bära av till den blå bergsbyn Chefchaouen (tror jag den heter). Ska bli spännande!

God kväll,

Önskar Jan



Här är vi, på gräsmattan framför American School in Tangier