

# Logg från Älva

---

Datum: 12 maj

Elevloggare: Clara Grimsby Torpman och Matilda Haeffner

Personalloggare: Fröken Eva

Position: Förtöjda i Ramsgate Royal Harbour

Planerat datum för att segla vidare: Måndag den 14 maj

Beräknad ankomst till nästa hamn: Hansweert i Holland 15 maj

Väder: Sol på förmiddagen, Moln/regnigt på eftermiddagen .

## Elevlogg:

Halloj alla trovärdiga läsare!

Dagen började som alla andra, med frukost, dock en stund tidigare idag då vi skulle åka till Dover. Efter (den inte så ordentliga) städningen var det dags att klättra över båtarna för att sedan klättra upp på kajen. Väl där uppe väntade Rachel, en väldigt pratglad och charmig busschaufför som tog oss på en fin tripp till Dover Castle. Framme i Dover Castle fick vi en guidad tur genom de underjordiska tunnarna samt sjukhuset som användes under kriget! Så häftigt! På området av Dover Castle fanns en "fudge-butik" där en jättegullig gubbe stod och sålde. Han berättade att han handtillverkar sin fudge tillsammans med sin dotter. Vi smakade på alla olika smaker och berömde honom mycket. Han var jättetrevlig och väldigt imponerad över våra engelska talanger! Vi fick små pins där det står "I'm a fudgeling" som vi tyckte var supergulliga haha!



När de guidade turerna var färdiga fick vi fritid men med order från Eva skulle vi åka till The White Cliffs of Dover och Deal! Det var så himla vackert och roligt med återkoppling till filmen "The darkest hour" som vi såg häromdagen. Bussresan bjöd på mycket skratt och trevlig stämning eftersom Rachel tutade på glassbilen på skoj, men han stannade och vi alla köpte glass och stod i regnet och njöt. Eftersom vi kom tillbaka så pass tidigt kan vi nu gå ut på stan, äta middag och shoppa. Vi planerar att äta fish'n chips i den charmiga staden Ramsgate.

Stora kramar från förvirrade elever som inte förstår att det är vänstertrafik i England!

//Clara GT och Matilda H.

## Personallogg:

Hej alla därhemma,.

Jag skriver nu för första gången sedan jag och hela denna härliga klass kommit till Älva. Vi inledde med en mycket tidig morgon på Bromma flygplats där hela gänget kom exakt i tid.. och så har det fortsatt. Våldigt mycket nytt med vaktlagsindelning, förtrogenhetsutbildning, vakter, många nya uppgifter. Det har fungerat så smidigt och bra hittills med elever som VILL mycket och lär sig fort och hjälper varandra när det behövs. Stämningen är glad och positiv. Härligt också att få komma till en jättetrevlig besättning under kapten Sören. Vi har även haft tur med vädret hittills och kom till ett solvarmt härligt Brygge – förövrigt en mycket sevärd liten stad. För mig var det dock underbart och viktigt att så snart som möjligt komma till England där ju engelska språket får användas ordentligt i praktiken.

Efter lugn överfart från Brygge – äntligen är vi i den lilla kuststaden Ramsgate! Alla har i förväg fått ett stort kompendium av mig, för att kunna lära sig så mycket som det bara går om Ramsgate, Dover, Dover Castle, det Engelska skolsystemet, Canterbury college m.m.m.m. inför våra olika besök. På lektionerna hittills har vi haft mycket realia. Nu i Ramsgate ska Mb16b blanda sig så mycket som det bara går med invånarna här; intervjua olika åldersgrupper om för dem viktiga frågor; politik, miljö, kultur, sport osv. Redovisning så småningom till havs.



Idag har vi besökt Dover och Dover Castle, enligt Wikipedia Englands största slott, som började byggas redan på 1000-talet och har kallats "The Key to England". Som förberedelse inför denna dag har vi sett den jättebra filmen "The Darkest Hour" där man verkligen förstår hur förskräcklig



situationen var för alla de engelsmän och fransmän som var inringade på stränderna vid bl.a. Dunkerque. Och vilka heroiska insatser inte minst "vanliga" engelsmän gjorde genom att försöka "get our boys home". Nästan 300.000 soldater överlevde bl.a. genom deras insatser. Jag, eleverna, överstyrman Stefan och jungman Jocke besökte under 50 otroligt spännande minuter de underjordiska "Secret wartime tunnels" under ledning av en mycket kunnig guide. Dokumentärfilmer från andra världskriget illustrerade målande hur det verkligen var. I dessa tunnlar fanns den viktiga ledningscentralen för Operation Dynamo. Vi guidades även i det underjordiska sjukhuset. Som sista och inte minst viktiga uppgift fick alla besöka The Great Tower, lära sig och "take notes" om Englands tidiga historia. Skriftlig "highlights-redovisning" framöver.



*Den omåttligt populära busschauffören Rachel i mitten*

Ett härligt skrattigt gäng sjöng och berättade historier för lika härligt skrattiga busschauffören Rachel under vår färd tillbaka till Ramsgate!! I kväll är eleverna välförtjänt lediga och får äta middag på stan. Vi ÄR ju i England... NU kom regnet!

En riktigt God kväll önskar lärare Eva