

Logg från Älva

Datum: 2017-11-11

Elevloggare: Carl Halsenius & Marko Reponen

Personalloggare: Ulrika

Position: Muelle Uno - Malaga

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2017 - 11 - 12 KL: 08 - 10

Planerat datum för att segla vidare: 2017 -11 - 13

Väder: Solig och Glassigt!

Elevlogg:

Dagen börjar som vanligt med frukost och städning av hytter och allmänna områden. Därefter tog vi en chartrad buss till bergstaden Ronda! Resan tog ungefär en och en halvtimme. När vi var framme fick vi äta vår matsäck vid en vacker utsikt över dalen. Vi möttes därefter av vår guide som hette Viktor! Han berättade mycket om historien kring tjurfäktingen i Spanien och i Ronda, det var väldigt intressant och många tyckte att det var kul. Han visade oss runt i Ronda och i Plaza de toros de Ronda! Det är världens äldsta aktiva tjurfäktningsarena. Sedan gick vi runt i vackra Ronda och fick höra många historier om Ronda och hur det var att leva i staden efter att den blev ockuperad av kristna. Efter rundturen fick vi en timmas fritid där vi fick själva utforska staden och därefter tog vi bussen hem. När vi skriver detta (17.23) så väntar vi på middag som ska serveras om 7 minuter. Efter middagen så är det avgång mot Gibraltar!

Puss och Kram, ha det bra!

Älva!

Personallogg:

Just nu lämnar vi de glittrande ljusen i Malaga bakom oss och stävar ut till havs. Det här var elevernas första avgång och därför var det spännande med alla förberedelser. Maskin mullrar igång, landgången dras in, fendrar flyttas till strategiska ställen. Robban körde in Marko och Joakim A till kaj, där de fick lägga loss tamparna och därefter låg han och körde mot fören, så att Älva kom ut från kajen. Skymningen föll och alla var på däck och hjälpte till när Robban kom tillbaka med Joakim och Marko och ribben hissades upp på däck. Nu är vi på väg och det känns härligt! Besättningen är extra

upplivade, eftersom de legat vid kaj i tre veckor och längtade efter att komma till sjöss igen. Medan elever och lärare strosade i Ronda och lyssnade till guidens berättelser på utmärkt engelska, hade besättningen flera intensiva övningar; man över bord, sjukvård och att testa brandutrustningen. De är också utbildade rökdykare. Det känns bra.

