

# Logg från Älva

---

Datum: 11/2 2017

Elevloggare: Caroline och Vilhelm

Personalloggare: Frida J

Position: Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för att flyga vidare: 14/2

Väder: Regn med inslag av sol.

## **Elevlogg:**

Hejsan svejsan! Dagen började med att 8-12 och 12-4 vakten var med och la till kl: 23.15 igår. Med sorgen i halsen höll vi ut våra fendrar för sista gången den här resan. Tilläggnigen var elegant som vanligt, och efter det blev det en välförtjänt sovmorgon. 09:30 var det städdags ända fram till brunch som serverades av byssan. Det bjöds på allt från bacon till vita bönor i tomatsås. Brunchen var händelserik, med bland annat resans sista saga och en sång till vår underbara sjukvårdsansvarige Zarah eftersom hon tog så bra hand om oss och nu känner varenda läkare på Kanarieöarna. Under brunchen introducerade Vaktlag 3 en social aktivitet som varade under dagen. Den gick ut på att man skulle klättra i näringskedjan genom att möta de andra i sten-sax-påse. Dagen fortsatte med en himlans massa marinbiologirapport-skrivande och en hel del sten-sax-påse-utmaningar. Middagen var kyckling med couscous, mycket gott. Under middagen avslöjades vinnaren av sten-sax-påse-utmaningen som blev Christian som hade lyckats klättra från växtplankton till det sista steget som var Lindas ritning. Ikväll väntar en karneval inne i Santa Cruz men på grund av det dåliga vädret blir det nog inte så många åskådare.

Hej, hej!



## Personallogg:

Hej allihopa,

Nu är vi äntligen framme i Santa Cruz de Tenerife och som vi har längtat. Denna hamn är nästan lika mycket hemmahamn för oss som Stocksund är ;) det är alltid lika trevligt att komma hit.

Det som inte var lika roligt var att vi insåg att mb14a snart ska åka hem. Vi har haft en sån underbar resa med denna klass ( <3 ) och vill inte riktigt att de ska åka hem utan fortsätta segla ett bra tag till! Men vi måste alla åka hem nån gång... Och det är inte bara eleverna som ska resa, flera ur besättningen ska även hem medan andra ska stanna kvar och göra en resa till.

Dagen har varit blandad för besättningen, någon har varit lite ledig och träffat familj, några har hälsat på hos andra skutor och några har jobbat.

Vi har även haft en kylnisse ombord då vår frys fortfarande inte riktigt vill fungera som den ska. Men nu är den igång och vi håller tummarna för att den ska fortsätta så.

Arbetsdagen avslutades som vanligt med god mat innan det var dags för att ge sig ut i spöregnet för att gå till SPAR, Spaniens ICA, och inhandla förnödenheter såsom grönsaker till båten och godis till besättningen. Det var inte världens roligaste promenad genom alla vattenpölar men det var skönt att få sträcka ut benen lite. När man är ombord och till sjöss är det lite svårt att hålla konditionen i topp, så när man ligger till kaj passar man på att promenera när man kan. Det är alltid lika intressant att se sig omkring på öarna, även om man redan har varit där förut.

Och nu är det dags för film innan man törnar in för natten.

Hoppas ni har de gött hemma i gamla goa Svedala!

// Frida