

# Logg från Älva

---

Datum:10/3

Elevloggare: Miranda

Personalloggare: Catharina

Position: Marina Agadir

Planerat datum för att segla vidare: lördag 11/3 kl 16.00

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife måndag eftermiddag

Väder: Klart, 30 grader

## Elevlogg:

Marrakesh, Marrakesh...

Vajande palmer, slående hetta, tusentals mopeder, apor i koppel, dansande ormar, en hel del marknadsstånd och ännu fler marockaner. Ja, det är bara en bråkdel av vad vi nordbor har fått uppleva idag. En enda dag men ack så många nya intryck.

Vid frukostbordet klockan 5:45 i morse satt alla 28 elever redo för en ny dag om än lite trötta. Vi lämnade Älva och hamnstaden Agadir för att resa in i landet. En resa som tog oss genom Atlasbergen och ett häpnadsväckande landskap, kantat av ett och annat Arganträd, vilka är endemiska för Marocko. Och för er där hemma som inte läst lika mycket biologi som oss i MB14B betyder det att arten endast växer i just Marocko. Genom bussrutan såg vi hur dessa träd blev bestignade av getter precis som vår guide så fint informerade oss om.

”Look! Goat on tree!”

En kort paus på en hederlig mack och tre timmar senare så rullar äntligen bussen in i Marrakesh. Vi går som stereotypiska turister i samlad trupp efter vår guide, Majid, som tar oss förbi en moské och vidare in i allt trängre och trängre gränder ockuperade av en mängd olika stånd med allt från kryddor och sköldpaddor till marockanska mattor och henna- tatueringar. En timme på detta vis och sen hips vips så var alla 28 elever utspridda i olika hörn och kanter av den gigantiska marknadsplatsen. Fyra timmar fritid, fyra timmar av dofter, möten och platser som vi inte är vana att uppleva. Fyra lärorika timmar, en helt ny kultur, en dag där ingen kan ha undgå att lära sig någonting nytt. Om inte några djupare insikter så kan jag med säkerhet i alla fall säga att alla har förbättrat sina färdigheter i att pruta. För vidare tillsammans med oss far nu bland annat både skålar, sjalar och dadlar.

Som om inte dagen tog slut där följde sedan ett stopp för middag på bussresan hem. För 1000 dirham det vill säga, ungefär 30kr per person, åt vi både bröd, grillat kött och sallad som följdes upp av marockansk te. Till vår förvåning fick vi in detta på några få tallrikar utan bestick, så ja, det var

bara att börja dela och plocka för sig med fingrarna. En märkelig känsla sådär när vi alla befinner oss mitt ute i den marockanska bushen, ingen vet var exakt vi befinner oss, vi delar på vårt långbord och maten äts med händerna. Smakerna var högt över förväntan. Mätta och belåtna sitter nu hela den trötta klassen på bussen och sover. Nu är gränsen av intrycksbägaren nådd och vårt nästa stopp är tack och lov lugna, trygga Älva.

Vi hoppas ni alla har det bra där hemma i kylan och vardagen. Vi tänker på er, om det nu får er att må bättre. Sov nu så gott för det kommer i alla fall vi som upplevt Marrakesh att göra!

//Miranda







### **Personallogg:**

Vilken härlig dag vi har haft. Många intryck av olika slag. Trafiken som i ett organiserat kaos, fredagsbönen, alla försäljare som vill sälja allt som man inte behöver och en fantastisk stad.

Guiden som har följt med oss under dagen har stolt berättat om sitt land. En del "Trump-fakta" har också förekommit. Tur att alla elever är så kunniga om kvinnors rättigheter och de mänskliga rättigheterna.

Jag har tur att få ha den möjligheten att vara tillsammans med klassen på denna resa. Nu är alla trötta och nöjda. I morgon väntar sista dagen i Agadir, sedan beger vi oss mot Lanzarote.

Catharina