

# Logg från Älva

---

Datum: 01-12-16

Elevloggare: Kalle och Alina

Personalloggare: Kapten Sören

Position: Las Palmas

Planerat datum för att segla vidare: 04-12-16

Beräknad ankomst till nästa hamn: 05-12-16

Väder: Växlande molnighet

## Elevlogg:

Tjenare alla våra Sverige vänner!

Dagen började 05.00 på Arlanda i Sverige, där vi flög till Oslo för att sedan ta vinden under vingarna för nå vår slutdestination Las Palmas. Resan gick lysande och när vi väl kom fram till Älva så blev vi varmt välkomnade av den excellenta besättningen. Efter det nya mötet så fick vi göra oss hemmastadda i våra tilldelade hytter, som för övrigt är mycket mysiga. Vi är väldigt glada över att äntligen vara här och vi ser fram emot det kommande äventyret. Vi hoppas att ni har det bra där hemma i kalla Sverige och med det vill vi säga "Let's be careful out there"!

## Personallogg:

Så kom de till slut, våra MBV-elever, och fyllde Älva med liv, rörelse och glada förväntningar. Och än en gång kände vi i besättningen hur privilegierade vi är som får välkomna dessa fina elever ombord på vår kära gamla skuta.



*Tidig morgon i Las Palmas' fiskehamn, där Älva nu ligger*

I morgon blir det som vanligt säkerhetsutbildning och övningar. Vi skall också hinna med teoretisk och praktisk genomgång av rigg och segel. Att hissa och trimma segel på Älva kräver förenade krafter och samarbete. I början brukar det gå lite trevande, men innan vår resa är över kommer klassen att jobba som ett väl sammansvetsat gäng, och vi i besättningen står bara och ser på medan våra vita vingar går till väders och fylls med vind.

Vårt första seglingsben går rakt österut till den lilla staden Gran Tarajal på södra Fuerteventura. Där blir det heldagstur på ön med många och förhoppningsvis intressanta studiebesök på vägen. Sedan går vi norrut till den lilla ön La Graciosa, ett naturreservat med orörd – men karg – natur. Snorkling och vandring står på programmet. Sedan till Lanzarotes huvudstad Arrecife, där stadsekologen ger oss en guidad tur i den unika biotop som grundvattenområdena längs stranden utgör.

Efter Arrecife skall vi försöka oss på något för första gången, nämligen att ankra utanför den lilla ön Isla de los Lobos, ett annat naturreservat med bl a många endemiska fågelarter. (Har jag just fått lära mig av den elev som förberett sig för att guida oss andra där.) Vi tar oss iland med våra gummibåtar och vandrar på ön.

Sedan är det dags för några dagars segling på öppet hav, medan vi drar oss ner mot sundet mellan Teneriffa och La Gomera, där snorkling med havssköldpaddor och spaning efter grindval står på programmet.

Det låter ganska spännande, eller hur? Dagliga rapporter utlovas här. Följ oss på seglatsen!

Hälsningar / Kapten Sören