

Logg från Älva

Datum: 1/12 2017

Personalloggare: Kapten Sören

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för att segla vidare: Måndag den 4 december

Väder: Strålände, 25-26 grader på dagarna och soligt

Personallogg:

Intet är som väntans tider. Klockan är nu 23.15, och vi har precis fått veta att klassen klivit ombord på den hyrda bussen nere vid flygplatsen och nu rullar norrut. Så de bör komma fram till Älva ganska precis vid tolvslaget.

Hela dagen har vi i besättningen städat och fejat för att göra båten fin inför klassens ankomst. Vår kock Osmar ställer just nu fram en kvällsbuffé så att de får någonting varmt i magen innan de kryper till kojs. I morgon blir en lång dag med säkerhetsutbildning och övningar, så att vi är redo att kasta loss och segla söderut på måndag morgon. (Däremellan, på söndag, blir det heldagsutflykt till Teide.)

Vi har framför oss några veckors kryssning bland de västra Kanarieöarna, alltså El Hierro, La Gomera och La Palma. Där finns inga stora turistindustrialområden, men desto mer av spektakulär natur, både över och under vattenytan. Som första stopp kommer vi att ligga ankrade i en vik på sydvästra Teneriffa, på ett ställe där det finns goda möjligheter att snorkla och studera havssköldpaddor på nära håll. Sedan vidare mot de andra öarna. Dagliga rapporter kommer här. Från och med i morgon kommer också eleverna att skriva logg om dagens händelser och lägga in bilder. Jag hoppas att du som läsare vill följa oss på vår segling.

Hälsningar från Sören, befälhavare på skolsegelfartyget Älva