

# Logg från Älva

---

Datum:9/11-18

Loggskrivare elevlogg: Emil Kvarnryd, Peter Eklund

Loggskrivare lärare/besättning: Björn C och Kalle B

Position: Gibraltar, N36°09.47' W005°21.49'

Segelsättning: ingen

Fart: 0 kn

Kurs: ingen och nästa kurs är mot Kanarieöarna.

Beräknad ankomsttid om 5 dagar.

På grund av dåligt väder i Agadir så ligger vi kvar i Gibraltar över natten för att åka tidigt i morgon bitti.

Väder: 19°C, lätt molnighet med stark skinande sol, 8m/s

## Elevlogg

Dagen började med att vi åt frukost och den vakten som är från 04-08 var ute och körde oss in mot Gibraltar. Sen fick hela klassen samarbeta med att lägga till och två elever fick åka med ribben in till land.



## Logg från Älva

---

Efter tillagningen så hade vi en kort samling och hämtade ut våra pass och matlådorna för dagen. Därefter började vi gå mot gränskontrollen, och det tog en liten stund att gå igenom men ändå kom vi ut rätt fort till Gibraltar, en engelsk halvö. Vi började gå mot toppen av berget, lite hit och dit i början tills vi hittade de trappor vi skulle gå för att komma ut ur stan. Vi tog en lunch på vägen bland husen halvvägs upp till slutet av dessa trappor.



Efter vi hade ätit fortsatte vi att gå. Vi gick och gick och när vi trodde vi hade kommit halvvägs så var det knappt en tredjedel.



Sen efter många timmar och branta backar så kom vi äntligen till toppen där vi träffade på aporna. Ett fåtal hängde på några av oss och aporna snodde skräp, nått vykort och en flaska.

---

## Logg från Älva

---

Sen träffade vi den nya MT eleven.



Den nya MT eleven sprang in och hoppade på borden och tog mat på cafét längst upp på berget. Ägaren blev inte glad på den nya eleven, och han blev tvungen att stanna kvar för att gottgöra vad han gjort, och vi var tvungna att gå.

Vi gick några varv på utkiksplatsen och därefter var det dags att börja gå ner. Då fick vi fritid tills middagen och sedan var planen att kasta loss efter middagen. Men under middagen fick vi den informationen att det har blivit stormar mot Agadir, som gör så att vi inte kan åka dit och därför lägger vi kurs i morgon bitti mot Kanarieöarna. Nu har vi fritid fram till halv åtta. Sen har vi lektion med Petra i VHF.

## Lärrarlogg

I dag har eleverna gått 19747 steg varav hälften uppför Gibraltarklippans BRANTA vägar mot toppen och våra nya håriga vänner (resterande steg användes ner från toppen). Den medhavda Nistepakke (googla på det) avnjöts i utkanten av den norra stadsdelens trappor. Vandringen mot toppen tog ca två timmar, men eleverna tyckte det var värt all svett och mjölksyra. Väl uppe på toppen överraskades eleverna av de klängande Magotaporna, som skickligt bemästrade ryggsäckarnas dragkedjor på deras jakt efter någonting att äta. Utsikten från toppens 426m över havet bjuder på en fantastisk utsikt med Afrika kust mot söder och Europa mot norr. Åter ombord på Älva informerade besättningen om det blivande väderläget som omöjliggör en säker förtöjning i Agadir vilket medför en ny färdplan som innebär att vi sätter kurs mot Kanarieöarna redan nu.

## Logg från Älva

---

