

# Logg från Älva

---

Datum: 9/09-2017

Elevloggare: Elin och Isa

Personalloggare:

Position: N 50 37,14 W 0 48

Segelsättning: För motor

Fart: 6 knop

Kurs: 325

Beräknad ankomst till nästa hamn: 08:30 10/9

Väder: Idag har vi haft soligt och en del vind men varit behagligt att sitta ute på deck.

## Elevlogg:

Hej alla finisar där hemma! Idag är sista dagen till sjöss och havet bjuder på härliga vågor. Den största delen av klassen har legat och sovit förutom byssan som kämpat för fullt inne i köket. Om man har haft tur och varit ute på främre däck har man fått meterhöga vågor över sig, det är Älvas version av Lisebergs flum ride. Annars har dagen varit lugn med de vanliga lektionerna, och vi har äntligen kommit igång med engelska 6 😊. Nu hoppas vi på en fantastisk sista vecka ombord Älva. Idag passerade vi även gränsen mellan östra och västra halvklotet, d v s nollmeridianen.



## Personallogg: Lotta

Den här dagen tillbringade vi ute till havs med sol och vackert väder. De få men höga vågor vi fick kom precis lagom till middag vilket resulterade i några utvälta vattenglas men det var inte mycket värre än så. Under dagen hade Sören den sista lektionen i Fartygsbefäl och jag fortsatte med projektet i engelska. Eleverna har till uppgift att skriva om två "highlights" från veckan i England och många har nu börjat skriva fakta och egna reflektioner om det uppskattade besöket på Dover Castle. Vi inledde besöket med två guidade visningar i de underjordiska tunnlarne där bl.a. Operation Dynamo planerades, något som verkar ha gjort intryck på flera av eleverna. Innan seglingen hade ett par elever hunnit se filmen "Dunkirk" och de kände igen mycket från filmen i visningarna. En av guiderna påpekade att filmen följde verkligheten på ett bra sätt, kanske ett filmtips för någon regnig dag där hemma?

Så allt som allt har vi haft en lugn och fin dag på sjön med flera olika aktiviteter. Förutom lektioner, arbete i Byssan och vakter har flera även kopplat av med lite solbad och kortspel. Senare ikväll ankrar vi norr om Isle of Wight, i väntan på att ta lots i morgon bitti för att gå in till Portsmouth, och alla verkar se fram emot att få uppleva ytterligare en stad i England. Morgondagen kommer innebära att vi gör "Rent skepp" på förmiddagen och efter lunch planerar jag att eleverna ska få komma ut och intervjua invånarna i Gosport. Det är verkligen kul att se hur flera elever växer med denna uppgift! Efter den första omgången i Ramsgate kom flera fram till mig och sa att de inte var så läskigt att prata med främlingar som de trodde, det var till och med riktigt kul! Underbart att höra för en språklärare.

😊

Hälsningar Fröken Lotta