

Logg från Älva

Datum: 9/3 2018

Elevloggare: Sarah och Josefin

Personalloggare: Lasse

Position: Agadir, Marocko

Beräknad ankomst till nästa hamn: 17 mars 2018

Planerat datum för att segla vidare: 13 mars 2018

Väder: Soligt

Elevlogg:

Tjenalahoppsan alla i kalla Sverige!

Dagen, i alla fall för oss, började vid fyra på morgonen, med stjärnklar himmel och delfiner som lämnade lysande spår i marelden när de sköt fram som torpeder genom vattnet. Vakten efter detta fick skåda en vacker soluppgång över Afrikas kust.

Efter frukosten skedde något mycket ovanligt! Vi behövde inte göra någon morgonstädning! Städningen blev istället uppskjutet till eftermiddagen, när vi lagt till vid Agadirs hamn. Det var två roliga timmar det.

Innan lunchen hann vi också med en lektion i marinbiologi, där vi fick tid till att skriva och färdigställa rapporten om hårbotten.

När vi väl lagt till i hamnen så kom marockansk polis och lånade våra pass. Efter tre timmar fick vi tillbaka passen och vi fick en genomgång av både lärare och besättning ombord om Marockos kultur, uppförande och dess kvinnoyn. Många elever blev upprörda över Marockos syn på hur kvinnor och män ska klä och bete sig. Här är det att täcka axlar och knän som gäller. Självklart respekterar vi dessa normer och regler, men det väcker också många tankar.

Efter middagen fick vi tillåtelse att gå i land. WiFi och godisinköp var prio #1. Dock så har vi begränsade möjligheter att gå iland då vi ligger förtöjda med aktern mot kaj. En smart lösning på detta var att åka schemalagda turer med rib-båten de sista metrarna till kaj.

Nu spelas film i både salongen och kaptensalongen och man kan höra smaskandet av chips och glass.

Ifrån ett lätt vaggande Älva säger vi nu God natt till er i det kalla, men ändå jämställda Sverige!

Soliga hälsningar från Sarah, Josefin och resten av Mb15b

Personallogg:

Hej igen

Överfarten från Isla Graciosa till Agadir blev stillsam och givande. Lektioner, plugg, valskådning och havssköldpaddor. Vad kan man mer önska sig?

Nu ligger vi förtöjda med aktern mot kaj, dock ca tio meter från densamma vilket innebär att vi måste åka ribb 20-30 meter varje gång vi ska iland. Det är ganska tydligt att vi är i en annan kultur nu. Vi skulle lugnt kunna förtöja så vi kan få landgången till kaj om bara "skeppet" som ligger där kan flytta sig två tre meter längre in. Med en åsnas envishet vägrar de att göra det, personalen i marinan kan inte heller göra något åt det, grrrr..... Efter alla våra förändringar av den ursprungliga seglingsplanen så har eleverna verkligen blivit luttrade och har full förståelse för saker som inte alltid underlättar för oss, all heder åt dem.

Nåväl, vi är i Marocko med massor aktiviteter framför oss, bl.a. en trerättersmiddag, besök i Marrakech och ett utbyte med en marockansk skola, spännande upplevelser.

Eleverna jobbar på bra med marinbiologin och fartygsbefälskursen, jag förväntar mig riktigt bra resultat av dem, såklart.

I natt anländer Magnus som kommer att undervisa klassen i religion under resten av resan.

På återhörande

Lasse

