

Logg från Älva

Datum: 8 decemer

Elevloggare: Ellen Landén och Viktor Warping

Personalloggare: Ola

Position: Valle gran rey, La Gomera

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Den 10 decemer

Planerat datum för att segla vidare: Den 10 decemer

Väder:

Elevlogg:

Halloj alla landkrabbor.

Idag har vi haft ett fullspäckt schema här nere i värmen. Vi har suttit inlåsta på en buss till stor del som tagit oss runt hela ön samt vandrat från platser där bussen lämnat oss. Ett av dem första stoppen vi gjorde på genomresan på La Gomera, var att besöka lagerbladsurskogen. Guiden Connie visade oss olika lagerblad och berättade om hur råttorna som bor i skogen är beroende av en viss typ giftiga lagerblad (som växer på våren) och hur dem blir höga på dem och kan sitta helt paralyserade mitt på stigarna. Det var lite kyligt i skogen men en väldigt fin miljö där många bilder togs.

Under dagen gjorde vi många stopp på fina utkiksplatser och fick lära oss mycket om uppbyggnaden och kulturen på La Gomera. Vi stannade i staden Santiago som ligger fint vid kusten och åt vår lunch och glass.

Den sista etappen var frivillig att följa med på och knappt hälften valde att gå nedför de stora berget i serpentin. Den sista vandringen tog nästan tre timmar men det gick bra tack vare det fina vädret och den superfina utsikten!

Nu är vi tillbaka på båten och de flesta är väldigt trötta. När vi nu har tvättat bort allt svett, solkräm och smuts så ska en del kolla på en bra film medans några gått in till den mysiga staden!:)

Personallogg:

Hej där hemma.

Dagens tur med guiden Connie tog oss runt en stor del av La Gomera och vi har fått se fantastiska vyer. Som övriga kanarieöar är La Gomera en vulkanö, den är högst i mitten och byarna ligger i de dalar som leder ut mot havet, skarpt avgränsade av skarpa klippssidor. För att ta sig från en by till en annan måste vi därför först följa en dalgång upp till mitten av ön för att sedan komma ned i en ny dalgång. Vi hade idag en storslagen utsikt från öns högsta punkt, vi såg även hela vägen till La Palma. Eleverna verkade uppskatta vår guide och de tog många foton under resans gång. På vår vandring ned mot Valle gran rey kämpade eleverna på mycket bra, efter cirka två och en halv timmes vandring var det skönt att få plan mark under fötterna igen. I morgon väntar mer snorkling och fortsatt rapportskrivning.

- Ola

