

# Logg från Älva

---

Datum: 2017-10-07

Elevloggare: Emanuel Norborg

Personalloggare: Björn och Marie

Position: N 38° 00,4' W 009° 31,1' ST 2100

Segelsättning: Maskin

Fart: 5.5 knop

Kurs: 170°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 10/10

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Klart, god sikt, smul sjö, låg dyning

## Elevlogg:

Hallå där alla landkrabbor!

Idag har varit en underbar dag för både besättningen, lärare och elever ombord på Älva. Vi har glidit fram i en långsam hastighet på cirka 3 knop och haft vackert väder hela dagen. Men, det fruktas att tre elever kommer dö ikväll... på båtens nya maffialek som påbörjades idag! Det är alltså minst sagt spänning i luften då alla väntar på beskedet om vilka som klarar sig och vilka som dör.

Dagens lektioner har varit spännande med mycket historia med Björn och diskussioner om flyktingströmmarna som pågick under första och andra världskriget + mellankrigstiden. Vi har även gått igenom brandsäkerhet med Krister vilket är minst sagt viktigt på havet.

Det har varit god stämning på båten men som alla andra dagar har det varit många trötta som gärna tar sig en tupplur eller två medan resten av klassen har njutit av det goda vädret och glassat på däck. Tyvärr har en stackars elev dock ramlat ner för trappan, men som tur är kom hon lindrigt undan med en stukning och även hon har hållit humöret uppe. Har annars varit mycket liv i havet idag med delfin, val och även en haj sedda av dom få som haft tur och ryktet säger att även en säl har dykt upp (men jag är tveksam). ;)

Personallogg:

Kvällen är här, och solen är snart på nergång. Uppe på däck pågår spännande aktiviteter. Bredfocken som vi haft uppe ett drygt dygn, eftersom vi länsat för akterlig vind, ska ner. Eller upp. Det är ett råsegel så diskussionen har varit het. Seglet ska hur som helst bärgas och fem

elever och matroser står just i skrivandes stund uppe i riggen och beslår seglet. Mycket anslående syn, mot ett blått hav i sen sol. T o m en val lär ha blivit intresserad. En av dem uppe i masten såg sprutet. Så nu stävar vi vidare rakt söderut, för motor.

Just nu är livet ganska lätt för klassen, för oss alla här på Älva. Stämningen är positiv och jag tror att många är kluvna – dels är det mycket skönt på båten nu, med solande och arbete uppe på däckshustaket, dels är många sugna på att komma till Marocko och mer exotiska miljöer.

Ha det så fint hemma i höstrusket önskar Björn och Marie,



