

# Logg från Älva

---

Datum: 5 oktober 2018

Elevloggare: Alice Ambros och Julia Östenius

Personalloggare: Ljungman Pontus

Position: Portugals kust

Segelsättning: Nej

Fart: Några knop, rätt långsamt

Kurs: Möjligtvis 195

Beräknad ankomst till nästa hamn: På onsdag har vi hört

Planerat datum för att segla vidare: pågående

Väder: Soligt med ett par moln här och där samt en lättare dimma ut mot horisonten

## Elevlogg:

Hej alla fina loggläsare!

Idag, fredagen den 5 oktober, lämnade vi Vigos trygga och vackra hamn för att fortsätta vår färd mot Marocko. Det var med sorg i hjärtat då vi även lämnade gratis internet och teckning bakom oss. En tuff insikt för vissa.

Vi fick ett intressant besök från Spaniens kustbevakning idag, vilket var kul. En helikopter hissade då ned en livs levande man och en docka rakt ner på Älvis omringad av massvis med nyfikna ungdomar. Jättekul.

För övrigt har dagen till stor del handlat om delfiner. Helt plötsligt dök de upp stup i kvarten, överallt. De har hoppat och lekt och snurrat runt. Riktiga lustigkurrar de där delfinerna.

Nu ser vi fram emot en filmkväll, lite sömn och förhoppningsvis delfiner som hoppar i solnedgången. Vi vet att ni är avundsjuka.

Kramis från A&J



Personallogg:

Tjolahopp!

Efter att ha enklat upp förtöjningarna och begett oss till fiskehamnen i Vigo för att bunkra brännolja så bar det av ut på Atlanten igen. Stilla väder välkomnar oss och en mjuk sömngynnande dyning rullar älva längs Portugals kust. Förutom den febrila aktiviteten som pågått på däck i losskastning, tilläggnig och losskastning igen så har lektioner pågått hela dan. När vi tuffade ut ur Vigo kom en Search and Rescue helikopter och cirkulerade över oss. En av räddningsmännen signalerade att ropa upp dem på VHF vilket vi naturligtvis gjorde. De bad om lov att öva med oss. Övningen handlade om att fira ner en räddningsman som skulle tas emot på älva med hjälp av en styrande gaj. Därefter skickade de ner en docka som skulle stuvas på båren som kom härnäst. Alltihopa skedde under helikopterns dånande rotor medan Älva glatt tuffade på i 6 knop. Vilka skickliga räddare! Efteråt tackade vi naturligtvis för professionellt samarbete på radion och önskade god lycka. Efter den övningsmässiga dramatiken fortgick lunchen och sjövakterna törnade till. Nu är vi på väg söderut. Hoppas vi får segling.

Ljungman Pontus



*Ur styrhyttsdörren på Älva:*



