

Logg från Älva

Datum: 4/3 2017

Elevloggare: Anton Nyman, Elin Mauritzson

Personalloggare: Fröken Catharina

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för avsegling: Söndag eftermiddag

Beräknad ankomst till nästa hamn: Agadir torsdag den 9 mars

Väder: Växlande molnighet, varmt och skönt, även på kvällen

Elevlogg:

Hejsan hoppsan Sverige!

Idag har vi i klassen rest runt Teneriffa med buss och lyssnat på vår guide som beskrev ön, dess historia och vad som finns där. Ordet Teneriffa betyder på ursprungsspråket *Snöklätt berg*, namnet kommer från öns tidigare konstant snötäckta bergstoppar. Bussturen tog oss från hamnen i Santa Cruz runt berget Teide och vi hade möjligheten att ta en stor mängd vackra foton. Runt ett stannade vi en bit upp på berget vid en mängd stenstrukturer och åt vår förpackade lunch bestående av pasta och kyckling. Vi nådde aldrig toppen av Teide men vi var ändå på höjder över toppen av Kebnekaise.

Lagom till hemfärden var det dags för siesta och nästan hela klassen sov som små lamm.



Till middag blev det lax och potatis med ett urval av goda såser, vegetarianerna fick rödbetsbiffar istället för lax. Efter middagen rörde sig klassen i spridda grupper för att ta del av karnevalen som pågår för att förbereda befolkningen inför fastan. På karnevalen fanns det människor klädda i alla de olika kläder man kan tänka sig.

Imorgon ska vi genomgå förtroghetsutbildningen och sedan seglar vi mot Marocco.

Elin, Anton

Personallogg:

Efter en lång dags färd mot natt så kom vi äntligen fram till Älva. Klockan hade passerat midnatt så det var lördag när vi anlände. Hela besättningen stod och väntade på oss och serverade varma mackor till ett gäng hungriga elever.

Efter några timmars sömn så bar det i väg upp på Teide. Guiden som vi hade med oss stannade på många olika ställen där eleverna kunde strosa runt, eller springa som kalvar på grönbeta.

Hemresan gick i tystnadens tecken. Alla passade på att ta en tupplur, även jag. Efter en som vanligt superb middag så har eleverna gett sig ut i Santa Cruz för att beskåda karnevalen. I morgon så väntar förtroghetsutbildning och träning av segelsättning innan avfärd mot Marocco.

Catharina