

Logg från Älva

Datum: 4/2 -17

Elevloggare: Linnea och Josefin

Personalloggare: Linda

Position: Sydost om La Palma (Sörens val, men för er som vill se koordinater kolla marin traffic)

Segelsättning: Bredfocken!!!! (ja det är sant)

Fart: 3,5 Knop (här går det undan!)

Kurs: 200°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon 8:15 ungefär

Planerat datum för att segla vidare: Nuuuuu

Väder: Milda vindar, några enstaka moln men annars klart med en fin måne.

Elevlogg:

Skepp ohoj allihopa!!!

Morgonen började som vanligt med en underbar frukost! Höjdpunkten vid denna frukost var för många att det köpts in nya flingor till båten!! Det sågs därför många tallrikar med flingor som ej var av nesquick-märket vid borden idag. Denna morgon bestod sagostunden av inte bara en, utan två, sagor! Idag fick vi nämligen veta vad som hänt med vår kära besättning. Det blev många skratt när alla fick höra vad vår smått knäppa besättning gjorde för saker på ön. Vi ska dock skatta oss lyckliga att vi har just den besättningen som vi har, då de faktiskt kan mäta sig med den knäpphet som finns i Mb14a! Det är kanske därför de faktiskt stått ut med oss så här länge.

Efter frukost städades det självklart som vanligt och efter det följde lektioner. Antingen egenstudier i fartygsbefäl eller lite marinbiologi där vi skulle plocka ihop våra saker som vi ska använda på exkursionen på El Hierro. Däremot fick två vaktlag den glada överraskningen att de andra underbara vaktlagen packat ihop även deras påsar. Shoutout till Rättvisans Kämpar och Det Är Inte Hållbart för denna hjälteinsats. Fartygsbefälslektioner idag hölls av Zarah som pratade om sjukvård och Sören the captain som pratade om regler och lagar. Efter lunch pluggades det febrilt uppe på däck i solskenet som hela dagen legat över oss. Detta har nog varit en av de varmaste dagarna vi haft hittills och ett bad hade nog ingen klagat över.

På eftermiddagen vaknade några som somnat uppe på däck av att det började tjuta och pipa. Några i tvättstugan hann tänka tanken att det var de som förstört tvättmaskinen innan de kom på att vi faktiskt skulle ha en övning på eftermiddagen. Med andra ord var det någon i besättningen som satt på larmet, så alla som inte redan var uppe på däck pallrade sig upp och ställde sig på sin plats på bryggan där vi snabbt räknade in oss. Efter inräkningen hade vi en genomgång om vad vi ska göra ifall

någon skulle falla överbord. Alltså peka och kasta i allt du får tag i, som flyter. Detta följdes med en övning där vi fick kasta i frälsarkransar till fendorar som Erik the maskin man kört ut med ribben. Det gick till mångas förvåning väldigt bra, så kanske har vi faktiskt en rätt bra chans att rädda någon som hamnat i sjön. Erik skulle kanske dock inte lyckas lika bra då han körde över fendorarna några gånger när han skulle flytta ut dem. Överkörda män över bord... stackars fendorar.



Efter denna övning begav sig flera till stan för att leta reda på ett apotek! För de som missat det så har klassen drabbats av en kollektiv förkylning och flera hostar på här. Men apoteket i Santa Cruz klagar nog inte då vi säkert höjt deras ekonomi med allt vårt hostmedicin-köpande.

Middagen idag var en kalas middag! Hamburgare! Många glada miner i kön och vi tror att matkoman var stor. Sören berättade under middagen att vi direkt efter skulle ut på däck och göra klart för avfärd! Landgången hissades och trossar halades in och så var vi iväg. Hejdå La Palma eller La isla bonita som den även kallas. Detta är en ö som många i klassen skulle tänkas komma tillbaka till. Nu var det dags att sätta segel! Och inte vilket segel som helst..... BREDFOCKEN!!!! (för alla er där hemma som inte förstår denna sjuka sak. Bredfocken är det enda råseglet(fyrkantigt piratsegel) på Älva som ganska sällan sätts.) Flera fick följa med upp i riggen för att avbeslå och sedan sattes alla på positioner. Det är lite annorlunda att sätta ett råsegel och det är en lite häftigare känsla att sedan se det när det är satt!

Nu har vi precis lyssnat klart på en presentation som ett av vaktlagen haft, nämligen Det Är Inte Hållbart, och Jenny kom alldeles nyss med den hemska nyheten! Vi missar den första deltävlingen i Mello! Vet inte om alla kan dela hennes förtvivlan men ändå! Nä nu ska vi försöka plugga lite innan det är dags för vakt.

Puss och kram från oss alla till er alla.

Simma lugnt.



På väg ut från La Palma gör eleverna råseglet klart att sättas

Bild: Felix



...och i mörkningen breder det ut sig.

Bild: Felix



Bild: Linnea

Personallogg:

Idag har det verkligen varit varmt! Trots öppnade ventiler (fönster) och dörrar så har luften stått helt stilla. Vissa elever har njutit med plugg i solen och andra har suttit inne för att undvika att få mer sol efter gårdagens "soldos". Vi var många som drömde om att hoppa i vattnet för ett litet dopp, men det är inte tillåtet i hamnen.

Jag hann under dagen sticka iväg till staden för att kolla runt lite, men självklart lyckades jag pricka in siestan så det var inte mycket som var öppet. Men det verkar vara en mysig liten stad av det lilla jag såg.

Jag kom lagom tillbaka till båten när larmet gick ombord Älva och såg på när eleverna samlades på däck för att ha lite säkerhetsövningar. Det var kul att titta på när de kastade frälsarkransarna och det kändes bra att flera av dem faktiskt var bra på det. Första gången jag kastade kom jag inte långt och inte riktigt i helt rätt riktning.

På kvällen efter avgång hade ett av vaktlagen en väldigt bra lektion, men tyvärr kan jag inte avslöja vad den handlade om eftersom det kommer att presenteras för föräldrarna på gymnasiearbetets slutmiddag.

Vänligen

Linda